

23^e zondag, jr. B, Xaveriuskerk,
Jes. 35, 4-7a; Ps. 146, 7-10; Jak. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37

Pater Ward Biemans SJ

Inleiding

We horen vandaag in het Evangelie dat Jezus een doofstomme man geneest. Jezus verricht hiermee een teken, dat wil zeggen: een belofte van redding. Dit teken is ook voor ons van belang, omdat Jezus trouw blijft aan zijn beloften. En wij kunnen aan de realisering van zijn beloften meewerken.

Broeders en zusters, in het evangelie brengen de mensen een doofstomme man bij Jezus, dit is iemand die vanwege zijn doofheid ook veel moeite heeft met spreken, omdat hij zichzelf niet hoort. Zo iemand kan niet luisteren naar andere mensen en zit daardoor in een isolement. Nu is het zo in onze wereld, dat het niet kunnen luisteren een fysieke ofwel een geestelijke oorzaak kan hebben. Waarschijnlijk kennen we zelf wel een situatie waarin we bijvoorbeeld een conflict met iemand hebben gehad, waardoor we als het ware doof zijn geworden voor die ander. We horen niet meer wat die ander zegt, ook omdat we het niet willen horen. Dit heeft tot gevolg, dat we zelf in een isolement terechtkomen. Of in een ander geval, als we bij onszelf nagaan hoe we soms moeite kunnen hebben om te luisteren naar de stem van ons geweten, als we iets moeten doen wat we moeilijk vinden of wat we eigenlijk niet willen doen. Het gevolg daarvan is vaak dat we ook niet meer weten wat we aan God moeten zeggen in ons gebed, we zijn als het ware doofstom geworden ten aanzien van God.

Als we ons in een dergelijke situatie bevinden, van doofstom ten opzichte van iemand anders of ten opzichte van God, dan is het goed om ons door diezelfde God weer te laten openen, om zijn 'Effata', zijn 'Ga open', te horen. Dit nu, beste mensen, gaat niet vanzelf. We horen in het evangelie dat Jezus eerst de doofstomme terzijde neemt, Hij neemt hem apart, weg van de andere mensen. Zo verloopt ook ons gebed beter als we de tijd nemen om met Hem alleen te zijn, als we de stilte opzoeken, even weg van de anderen. Vervolgens maakt Jezus een aantal gebaren, Hij richt zijn ogen ten hemel en zucht. Als wij bidden, beginnen we meestal ook met een gebaar: een kruisteken, we knielen of we vouwen onze handen. Dit helpt ons om ons beter te concentreren op God. Jezus richt zijn ogen

ten hemel; Hij beseft dat het in zijn relatie tot God de Vader is dat Hij deze persoon kan helpen. Zo is het ook als wij bidden: we richten ons op God, omdat we weten dat we het alleen niet klaarspelen. We maken contact met de heilige Geest die in ons bidt. Die Geest die leert ons bidden, als wij zelf de woorden niet hebben, als wij met stomheid zijn geslagen.

De doofstomme wordt door Jezus genezen, maar Jezus wil niet dat het algemeen bekend wordt wat Hij heeft gedaan. Liever doet Hij in nederigheid zijn werk in plaats van in de volle openbaarheid. Maar natuurlijk wordt het toch bekend. Het woord van de profeet Jesaja is waargemaakt: de oren van de dove worden geopend en de tong van de stomme zal jubelen. Zo kan het ook met ons gaan: wanneer we gehoor geven aan wat God de Heer van ons vraagt, kunnen we open gaan, uit ons isolement komen en ten volle gaan leven.

De apostel Jakobus leert ons daarbij dat we oog dienen te houden voor de arme, de eenvoudige mens en ons niet schuldig moeten maken aan discriminatie.

In mystieke zin vertegenwoordigt de doofstomme man de hele mensheid, die Gods boodschap van bekering en redding niet horen en die zijn opgehouden Gods lof te spreken. Wat is het gevolg? De mens stort zich op zijn werk, of begint te klagen, of begint te roddelen over anderen. We kennen het maar al te goed. In de genezing van de man wordt een aantal dingen duidelijk. Allereerst, hij wordt naar God gebracht door de gebeden van anderen die Jezus al kenden. Jezus ontfermt zich over hem, zoals Hij zich ook over ons ontfermt om de mensheid te bevrijden. Jezus neemt hem apart van de menigte, om ons te leren om niet op te scheppen. En tenslotte, Hij raakt de man aan met zijn vingers, ook al zou Hij hem ook met een woord hebben kunnen genezen. Zo laat Hij zien dat zijn goddelijkheid aanwezig is in zijn hele lichaam. Amen.