

17^e zondag door het jaar.

2 Kon. 4, 42-44; Ps. 145, 10-11. 15-18; Ef. 4, 1-6; Joh. 6, 1-15

Pater Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, wij komen samen op uitnodiging van de Heer, met verschillende generaties bij elkaar, zoals eens op het gras op een heuvel bij het meer van Tiberias mensen bijeenkwamen bij de Heer. Laten we ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer die ons wil inspireren en voeden als christenen. Laten we ons hart openen voor Gods aanwezigheid.

Broeders en zusters, twee keer horen we vandaag over een wonderbare broodvermenigvuldiging: bij de profeet Elisa in de eerste lezing en bij Jezus in het Evangelie. Er is wel een belangrijk verschil: bij Elisa wordt de wonderlijke maaltijd bewerkt op basis van een woord van de Heer, een opdracht die Elisa heeft ontvangen van God. Bij Jezus wordt de wonderlijke maaltijd gehouden door zijn eigen kracht, in eenheid met zijn goddelijke Vader. Jezus leeft ons op deze manier voor dat liefde oneindig deelbaar is. Hij vraagt van ons dat ook wij bereid zijn om onze overvloed te delen met mensen die het nodig hebben. Zo doen we dat ook wanneer we eucharistie vieren: we zeggen dank aan onze Heer Jezus Christus, dat Hij zichzelf geeft in dit sacrament van zijn liefde aan ieder van ons.

Deze vierde zondag van juli vraagt paus Franciscus speciaal aandacht voor grootouders en ouderen. Deze Wereld dag wordt gevierd in samenhang met de gedachtenis van de heilige Joachim en Anna, de ouders van Maria, afgelopen vrijdag. Het thema voor dit jaar is 'Verwerp mij niet in mijn ouderdom', vers 9 uit psalm 71. De Apostolische Penitentiaria in Rome heeft begin deze maand voor deze gelegenheid een decreet uitgevaardigd dat de moeite waard is om te vermelden. Deze Apostolische Penitentiaria is een gerechtshof dat zich bezighoudt met vrijspraak en met vormen van strafverlichting en -vermindering.

Dit hof verleent een volle aflaat aan gelovigen en in het bijzonder aan grootouders en ouderen die onder de gebruikelijke voorwaarden van een sacramentele biecht, eucharistische communie en gebed volgens de intenties van de paus vandaag deelnemen aan de eucharistieviering. De volle aflaat kan ook worden toegepast als een offer aan de zielen in het vagevuur.

Beste mensen, dit moet ik misschien wat uitleggen. In de tijd van de Reformatie is de verlening van aflaten onder kritiek komen te staan en voor een deel was dat misschien wel terecht. Ouderen onder ons herinneren zich waarschijnlijk nog wel de

zachte dwang die soms werd gebruikt om kinderen aan te sporen om aflaten te verdienen.

Toch is het niet zo dat de praktijk van het verlenen van een aflat is afgeschaft. De heilige paus Paulus VI heeft bevestigd dat er in de gemeenschap van de heiligen, zij die ofwel het hemelse vaderhuis bereikt hebben, ofwel tot het vagevuur zijn toegelaten om boete te doen, ofwel op aarde nog onderweg zijn, een bestendige liefdesband en een overvloedige uitwisseling bestaat van allerlei goederen. In deze wonderlijke uitwisseling komt dus de heiligheid van de één ten goede aan de anderen, ver boven de schade die de zonde van de één heeft kunnen berokkenen aan anderen. We horen dit terug in de lezingen van vandaag, waarin ook een wonderlijke uitwisseling van goederen plaatsvindt, er is een overvloed aan hemelse gaven.

Het hof verleent op deze dag ook de volle aflat aan gelovigen die voldoende tijd besteden aan het bezoeken van hun oudere broeders en zusters in nood of in moeilijkheden (zoals zieken, eenzamen, mensen met een beperking...).

En de volle aflat kan ook worden verleend aan oudere zieken en al diegenen die niet in staat zijn om hun huis te verlaten om een ernstige reden, maar die zich geestelijk verenigen met de heilige functies van de Wereld dag. Aan de priesters wordt gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor de viering van het sacrament van verzoening, de biecht, wat ik dan ook na de viering zal doen in de biechtstoel voor u hier rechts vooraan.

Op die manier kan de intentie van de heilige Paulus, die we hoorden in de tweede lezing, wat meer werkelijkheid worden in ons concrete, dagelijkse leven, namelijk dat we elkaar liefdevol verdragen, dat we steeds bereid zijn elkaar te vergeven en dat we de onderlinge eenheid in de Geest behouden door de band van de vrede. Amen.