

Hemelvaart van de Heer, jr. B, Xaveriuskerk, Hand., 1, 1-11; Ps. 47, 2-3, 6-9; Ef., 1, 17-23; Mc. 16, 15-20.

Pater Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, voor de apostelen is de periode na Pasen, na de verrijzenis van de Heer een tussenfase, ze weten nog niet precies hoe hun leven er uit zal gaan zien. De Heer heeft hen getoond dat Hij in leven was. Dit heeft hun ongetwijfeld met grote vreugde vervuld, maar wat dit voor hen zelf betekent, is nog niet geheel duidelijk. Daarom vragen ze Jezus: 'gaat U in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?'

Dat was waar de leerlingen nog steeds mee bezig waren. Terug naar de roemrijke periode van koning David en zijn opvolgers en vrij van de Romeinse overheersing. Maar het antwoord van Jezus gaat veel verder. 'Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn tot het einde der aarde.' Zeker ook in Jeruzalem, in Judea en Samaria, maar door de heilige Geest zal God zich openbaren tot aan de grenzen der aarde.

Beste mensen, als we om ons heen kijken in Europa, dan lijkt het alsof het christendom op zijn retour is. Maar willen we echt weten wat er in de wereld aan de hand is, dan moeten we net iets verder kijken. Dan zien we dat in landen als Nigeria, India, Zuid-Korea en in veel landen in Afrika het christendom juist groeit. En in Europa groeien de katholieke migrantengemeenschappen, ook hier bij ons en dat is een verrijking voor het christelijk leven in dit deel van de wereld. Dit alles gebeurt doordat mensen bereid zijn zelf te getuigen van hun geloof en het Woord uit de Bijbel willen verder brengen, in hun eigen gezin, hun eigen vriendenkring, of naar mensen die daar nog maar weinig van gehoord hebben. En dit gaat zonder geweld, niet door de kracht van een koloniaal of dictatoriaal bewind, maar door de kracht van het Woord zelf en langs de weg van de persoonlijke bekering, doordat mensen luisteren naar de Geest in de stilte.

Jezus zegt: 'Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.' Geloof zonder doopsel is onvoldoende om deel uit te maken van het lichaam van Christus, wanneer het mogelijk is het doopsel van iemand te ontvangen en wanneer iemand daartoe niet wordt belemmerd, zoals helaas in verschillende landen nog steeds het geval is.

Jezus vraagt aan de leerlingen om in Jeruzalem te blijven totdat de heilige Geest over hen zal komen. En bij Paulus horen we meer over hoe de Geest in ons werkt: het is de Geest van wijsheid, die ons zal vervullen van hoop. We zien dat terug in de rijke erfenis die de heiligen ons hebben nagelaten. De heiligen laten ons zien hoe we, vervuld van de Geest, kunnen leven. Het is de Geest die eenheid geeft in de Kerk. Alleen kunnen we het niet, maar samen staan we sterk.

Er wordt door Paulus ook gesproken over een overgrote macht, maar dan moeten we goed opletten: het is de macht van Christus in ons die geloven. Die gaat ver boven alle aardse machten. Het is een macht, die zich eerder in kwetsbaarheid laat zien, omdat de boodschap van het christendom zo in en in menselijk is. Tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de leerlingen bijeen in de bovenzaal, samen met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Zij blijven in gebed, in afwachting van de vervulling van de belofte van de Vader.

Het gaat hier, zoals altijd in de Kerk, over mensen die bij elkaar zijn en die verlossing nodig hebben, die zelf ook niet altijd het antwoord klaar hebben, maar die zo eerlijk en authentiek mogelijk proberen te leven, met aandacht voor zieken en armen, voor mensen in geestelijke nood, voor de opvoeding van onze jeugd. Daarin zit de werkelijke kracht, die geschonken wordt door de heilige Geest. Amen.