

4e zondag, jr. B, Xaveriuskerk,  
Deut. 18, 15-20; Ps. 95; 1 Kor., 7, 32-35; Mc. 1, 21-28

Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, in de eerste lezing kondigt Mozes aan dat de Heer, onze God een profeet zal doen opstaan, naar wie het volk moet luisteren. Wij geloven dat dit woord van Mozes wordt vervuld door de komst van de Messias, Jezus Christus. Maar waarin zit hem eigenlijk het profetische aspect van Jezus' blijde Boodschap?

Zoals u bekend zal zijn, zegt een echte profeet bepaalde dingen over de toekomst, die vervolgens waar blijken te zijn. Nu heeft Jezus hele duidelijke dingen gezegd over de toekomst. Allereerst: aan het begin van zijn verkondiging zei Hij: het Rijk Gods is nabij. Dit Rijk Gods is er inderdaad gekomen in de dood en de verrijzenis van Christus. Het is een rijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Het is dus al midden onder ons, maar er zit ook een toekomstig aspect aan het Rijk Gods: het zal komen in heerlijkheid, namelijk bij de wederkomst van Christus.

De Heer heeft ons niet verweesd achtergelaten tot het zover is. Dit is het tweede toekomstige aspect van Christus' blijde Boodschap: zijn aankondiging dat de heilige Geest over ons zal worden uitgestort. Die Geest woont in ons door de genade van ons Doopsel en Vormsel, maar vergis u niet: de wereld is niet ontvankelijk voor de Geest. In het evangelie volgens Johannes lezen we dat de Geest ons alles zal leren en ons alles in herinnering zal brengen wat Jezus gezegd heeft. Maar de vrede die Jezus ons toezegt door de belofte van de heilige Geest is anders dan de vrede die de wereld geeft.

Dat is tevens een derde aspect van de boodschap over de toekomst die Jezus voor ons in petto heeft: er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk, zo zegt Hij; er zal hongersnood zijn, ziektes en aardbevingen, nu hier, dan daar. Maar de blijde Boodschap van het Koninkrijk zal over heel de wereld verkondigd worden tot getuigenis voor alle volkeren en dan zal het einde komen.

De verkondiging van het Rijk Gods heeft dus zowel iets hoopvol in zich, als ook rampspoed. Maar heel duidelijk wordt het in het evangelie van vandaag door de daden van Jezus dat zijn kracht groter is dan de krachten van het kwaad.

De onreine geesten zijn niet in staat om personen nog langer in de greep te houden wanneer Jezus tot hen spreekt. Jezus leert met gezag en daarom, door zijn

bevoegdheid die Hij ontvangen heeft van de Vader, is Hij in staat om mensen te genezen van de macht van het kwaad.

Tenslotte nog een woord over wat deze blijde Boodschap voor ons kan betekenen en dan in het bijzonder voor ons sociale leven. De sleutel daarvoor zit in de tweede lezing van de heilige Paulus. Hij spreekt daar over het huwelijksleven en over hen die ongehuwd zijn. Mensen die als alleenstaande leven, kunnen zichzelf compleet toewijden aan de Heer. Met het huwelijk kunnen er verschillende conflicterende belangen komen: de aandacht kan verdeeld raken tussen wereldse zaken en aandacht voor elkaar. Maar natuurlijk, zo voegt Paulus eraan toe, het huwelijk is in zichzelf iets goeds. Vandaag de dag hebben veel jongeren schrik om te trouwen, om een verbinding voor het leven aan te gaan. Zij worden afgeschrikt door de vele echtscheidingen die zij om zich heen zien, door de hoge lasten, enzovoort. De Kerk bemoedigt jonge mensen die verkering hebben om serieus te overwegen wat een huwelijk voor hen zou kunnen betekenen. De Kerk biedt ook voorbereiding aan voor hen die willen trouwen en een gezin willen stichten.

En die voorbereiding is ook nodig. De heilige Paulus wijst op een risico van een huwelijksrelatie dat van alle tijden is: dat je zozeer in beslag wordt genomen door wereldse zaken dat de aandacht voor God verslapt. Het is zaak om de apostel hier niet verkeerd te begrijpen: natuurlijk moedigt hij man en vrouw aan om voor elkaar te zorgen. Maar hij wil tegelijkertijd de alleenstaanden, de celibatairen een hart onder de riem steken door te zeggen dat zij hun aandacht geheel en al bij de Heer kunnen houden en dat zij daarom tevreden kunnen zijn met hun huidige levensstaat. En de gehuwden wil hij op het hart drukken dat ze blijven bedenken dat God de bron is van hun liefde voor elkaar. Samen bidden geeft kracht aan het huwelijksleven, dit is een wijsheid van vele eeuwen ervaring.

Laat ons dan ook bidden, broeders en zusters, dat we volledig op de Heer Jezus kunnen blijven vertrouwen, in wat voor levensstaat we ons ook bevinden. Jezus heeft de kracht van het kwade overwonnen en Hij biedt ons nog steeds zijn hulp aan, vandaag. Amen.