

29ste zondag, jaar A, Xaveriuskerk, Jes. 45, 1.4-6; Ps. 96; 1 Tess. 1,1-5b; Mt. 22, 15-21.

Pater Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, in het Evangelie horen we de woorden van Jezus: ‘Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat aan God toekomt.’ Het is een oproep om weliswaar de richtlijnen van de overheid te gehoorzamen, maar om daarbij niet uit het oog te verliezen dat we aan God geven wat Hem toekomt.

Gelukkig bent u deze morgen naar de kerk gekomen. Samen naar de kerk gaan, is een manier om onze dankbaarheid te uiten aan God voor het goede dat we van Hem ontvangen en om te vragen wat we nodig hebben, voor onszelf en voor de wereld waarin we leven, met alle ellende die er in deze dagen op zoveel plaatsen is. De heilige Paulus, die toch ook met vervolging en moeilijkheden te maken had, spreekt zijn dankbaarheid uit in zijn brief aan de christenen van Tessalonica. Al het goede dat ons omringt, de natuur, de mensen om ons heen, het geloof en de liefde die we ervaren en delen met anderen, zijn uiteindelijk toch van God afkomstig. De verbondenheid met Gods schepping, die kunnen we ook buiten in de natuur ervaren, of in kunst of muziek.

In de eerste lezing van vanmorgen horen we heel duidelijk de oproep van de Heer: Ik ben de Heer, en niemand anders! Het is opvallend, dat de Heer deze openbaring kenbaar maakt aan Cyrus, de koning van Perzië. Die geloofde niet in de God van Israël omdat hij Hem niet kende. Maar hij komt na deze openbaring Israël wel te hulp in de strijd tegen de omliggende volkeren. Zo werkt onze lieve Heer, hij gaat op zoek naar hen die nog niet in Hem geloven en tegelijk blijft Hij trouw aan diegenen die wél in Hem geloven. Misschien kunnen ook wij in deze tijd met mensen in gesprek gaan en hen vertellen over de goedheid van God, over de vreugde die Hij ons wil geven.

Het evangelie wijst ons op de juiste verhoudingen tussen de materiële zaken die ons omringen, waartoe ook geld behoort, en het goddelijke. We kunnen de komende week meer stilstaan bij de mensen in nood, ook de mensen die verder van ons afstaan. Deze zondag is het Missiezondag.

Het motto van dit jaar is: ‘Met brandend hart’. Dit is een verwijzing naar de leerlingen die op weg waren naar Emmaus en de verrezen Jezus ontmoeten zonder

Hem te herkennen. Later herinneren zij zich zijn woorden en zeggen ze tegen elkaar: 'Brandde ons hart niet in ons, terwijl Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?' Ze herkennen Jezus wanneer Hij het brood met ze breekt.

Paus Franciscus schrijft in zijn brief voor Missiezondag dat we in samenhang hiermee moeten bedenken dat het breken van het gewone brood met de hongerigen in de naam van Christus al een christelijke missionaire handeling is. Hoeveel meer is dan het breken van het Eucharistisch brood, dat Christus zelf is, bij uitstek een handeling van missie, omdat de Eucharistie bron en hoogtepunt is van het leven en de missie van de Kerk.

In de Wereldmissiemaand oktober staat dit jaar Libanon centraal, een goede keuze gezien de dramatische situatie in het Midden-Oosten. Vanuit de pauselijke missiewerken wordt geld ingezameld voor pastoraal werk in de hoofdstad Beiroet. Na de enorme explosie in de haven van Beiroet van drie jaar geleden, willen de parochianen van St. Maron de mensen in de wijk helpen. Bovendien worden Syrische vluchtelingen ondersteund, die voor de burgeroorlog zijn gevlucht naar buurland Libanon. Daar wonen ze in kampen en in de armere wijken van Beiroet. Onder hen zijn veel kinderen. De zusters van de Goede Herder geven in hun sociaal centrum les aan Syrische vluchtelingenkinderen. Voor deze kinderen is het de enige kans op onderwijs, want ze mogen niet naar de Libanese staatsscholen.

De maand oktober is niet alleen missiemaand, maar ook Mariamaand. Het is goed om regelmatig Maria te eren door de Rozenkrans te bidden. We kunnen haar vragen om bescherming van mensen die weerloos zijn tegen agressie en geweld en om haar moederlijke zorg voor hen die getroffen zijn door oorlog. God heeft ons allen lief en heeft ons uitverkoren om het Evangelie te horen en in praktijk te brengen, zoals Paulus schrijft 'niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging'. Bidden we dat de heilige Geest ook in ons werkzaam blijft. Amen.