

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid, Xaveriuskerk, Ex. 34, 4b-6, 8-9; 2 Kor. 13, 11-13; Joh. 3, 16-18.

Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, vandaag wordt het feest gevierd van de heilige Drie-eenheid. Hoe kunnen wij de betekenis van dit feest wat beter begrijpen? Laten we beginnen met de eerste persoon van de Drievuldigheid, God de Vader. We hoorden in de eerste lezing uit het Oude Testament, het boek Exodus, dat God verschijnt aan Mozes, in een wolk. Deze verschijning staat in een reeks van gebeurtenissen, waarbij God een verbond sluit met het volk van Israël, via Mozes. Het is dan overigens al de tweede keer dat Mozes de stenen platen met de tien geboden van God ontvangt. De eerste keer komt hij erachter dat het volk tijdens zijn verblijf op de berg een gouden kalf heeft gemaakt, een afgodsbeeld waarvoor ze zich neerbuigen. Uit woede hierover smijt Mozes de stenen platen kapot en gooit het gouden kalf in het vuur. Maar een dag later is zijn boosheid wat tot bedaren gekomen en gaat hij toch weer de berg op, in een poging om bij God verzoening te bewerken.

En dan verschijnt God de Vader opnieuw aan Mozes, in een wolk. Dit is een prachtig voorbeeld van de manier waarop God zich openbaarde aan het Joodse volk. God blijft onzichtbaar, je kunt Hem niet waarnemen. Maar Hij toont zich een God van barmhartigheid en medelijden, groot in liefde en trouw.

Het grote verschil met het Nieuwe Testament is, dat God zich hierin wél laat zien, en wel in de persoon Jezus Christus. Jezus is de tweede persoon van de heilige Drievuldigheid. In Jezus openbaart God zichzelf. Jezus heeft met de apostelen geleefd, met Maria en Jozef en de inwoners van Nazareth. Zij hebben Hem meegemaakt. De apostel Johannes getuigt ervan in zijn Evangelie. 'Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.' Jezus is het Woord.

Door steeds terug te gaan naar zijn woorden in de Bijbel en door tot Hem te bidden, wordt ons geloof versterkt.

Johannes spreekt ook over het oordeel en daarmee wijst hij op onze grote verantwoordelijkheid om ons geloof serieus te nemen. In onze tijd is dat nog wel eens moeilijk, omdat we zo vaak worden geconfronteerd met mensen die niet geloven. Toch is juist ons geloof een krachtbron, die ons in staat stelt de kwade krachten in het leven te overwinnen.

Oudere mensen, die hun hele leven hebben geloofd in de Drie-ene God, heb ik vaak horen getuigen dat het geloof hen kracht heeft gegeven in moeilijke tijden.

In het evangelie worden wij allen opgeroepen te getuigen van ons geloof, juist ook in deze tijd. Want als wij het niet doen, wie doet het dan wel?

Aan de andere kant past het ook, om zelf niet te oordelen over die mensen die een zwak geloof hebben, of dei zeggen helemaal niet te geloven. We zouden moeten proberen, liefdevol met deze mensen om te gaan, zoals God de wereld heeft liefgehad. Het oordeel komt niet aan ons toe, maar aan Jezus zelf. Als we zo met mensen omgaan, dan wordt onze wereld een plek waar wij in vrede kunnen leven.

Beste mensen, we hebben het gehad over God, die de wereld liefheeft, en over Jezus, die heeft gesproken tot Nicodemus en tot de apostelen. Wat te zeggen over de heilige Geest, de derde persoon van de Drie-eenheid? We hebben de komst van de heilige Geest gevierd met Pinksteren. De heilige Geest is door Jezus beloofd aan de leerlingen en dus ook aan ons. Hij is de Helper die altijd bij ons blijft, die in ons woont.

We kunnen vertrouwen op de heilige Geest, die tot ons spreekt via de Schrift, via de leiders van de Kerk en die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zoals de heilige Paulus het zo mooi zegt in de Romeinenbrief. Het is dan ook zaak voor ons, christenen, dat wij de heilige Geest niet bedroeven, hetgeen zou gebeuren wanneer wij zouden toegeven aan neerslachtigheid, of wanneer we ons hart verharden. Wanneer we ons daarentegen openstellen voor de Geest, zullen we in ons een steeds grotere fijngevoeligheid ontwaren, een vermogen om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. De vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen. Mogen wij deze vruchten in ons leven ontdekken en koesteren. Amen.