

HERNIEUWING VAN DE TOEWIJDING AAN HET HEILIG HART

De dienaar Gods Pedro Arrupe schreef 50 jaar geleden in La Storta deze woorden, die wij vandaag biddend hernemen :

Hemelse Vader,

Terwijl Ignatius bad in de kleine kapel van La Storta, wilde U door een bijzondere genade de smeekbede verhoren die hij U al lange tijd had gedaan, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw, om bij uw Zoon geplaatst te worden.

U verzekerde hem van uw steun: “Ik zal bij u zijn.” U vroeg Jezus met zijn kruis om Ignatius als uw dienaar aan te nemen, en dat deed hij door zich tot Ignatius te wenden met de onvergetelijke woorden: “Het is mijn wil dat je ons dient.”

Als opvolgers van dat handjevol mannen, de eerste “gezellen van Jezus”, richten wij op onze beurt hetzelfde gebed tot U, vragend om bij Uw Zoon geplaatst te worden en te dienen “onder de banier van het kruis” waar Jezus uit gehoorzaamheid genageld is, met zijn zijde doorboord en zijn hart geopend als teken van zijn liefde voor u en voor alle mensen.

Wij hernieuwen vandaag de toewijding van de Sociëteit aan het Hart van Jezus, wij beloven u onze trouw, en vragen om uw genade om U te blijven dienen, en uw Zoon te dienen met dezelfde geest en dezelfde intensiteit als Ignatius en zijn gezellen.

Op voorspraak van de Maagd Maria die het gebed van Ignatius heeft verhoord, en voor het kruis waar Jezus Christus ons de schatten van zijn open hart schenkt, door Hem en in Hem, zeggen wij vanuit het diepst van ons wezen:

“Neem, Heer, en ontvang al mijn vrijheid, mijn geheugen,
mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en bezit.
U hebt het mij gegeven, aan U Heer geef ik het terug.
Alles is van U, beschik erover geheel volgens uw wil.
Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.”