

OLDENZAAL • **De basiliek van de H. Plechelmus, met rondleiding** • De heilige Plechelmus was een monnik, bisschop en missionaris • De St. Plechelmusbasiliek is rond 1150 gebouwd in westfaals-romaanse stijl. De toren werd 1240 aan de kerk toegevoegd. Rond 1480 is de romaanse zuidbeuk vergroot en kreeg deze een gotisch uiterlijk. Na 1500 werd de sacristie gebouwd en het priesterkoor in gotische stijl verlengd. De basiliek is een gewelfde kruisvormige pijlerbasiliek. De oorspronkelijke bouwstijl is laat-romaans.

LUNCHROOM BLOND • Gerund door een team van dolenthousiaste 'meiden' met gastvrijheid, liefde voor lekker eten en eerlijke producten hoog in het vaandel! Alles wordt met liefde bereid, is veelal biologisch en supervers.

TUBBERGEN • **St. Pancratiuskerk, met glas-in-lood-ramen van Joep Nicolaas en familie** • Vanouds was er al een kapel gewijd aan de heilige Pancratus. In 1634 werd een predikant benoemd. Hoewel de bevolking grotendeels rooms-katholiek bleef, ging de kerk over in protestantse handen. Toen Lodewijk Napoleon in 1809 vernam dat er in Tubbergen slechts enkele protestanten woonden tegen vele katholieken, gelastte hij de teruggave van de kerk • In 1897 werd de nieuwe kerk van architect Alfred Tepe geopend • In de kerk bevinden zich gebrandschilderde glas-in-loodramen van de glazeniersfamilie Nicolas.

SAASVELD • **St. Plechelmuskerk en omgeving en ramen van Jan Schoemaker, korte gebedsdienst** • Op de plek van kerk en tuin stond 800 jaar geleden het kasteel Saterslo. De huidige kerk (1926) is gebouwd op het Kerkeiland • De St-Plechelmuskerk heeft prachtige gebrandschilderde ramen, die gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier Jan Schoemaker • Daarnaast zijn de kruiswegstaties te bewonderen. Het houtsnijwerk is van ongekennde schoonheid. Ook de bijzondere ligging van de kerk op het Kerkeiland, omgeven door de oude buitengracht van het voormalig slot Saterslo, maakt een bezoek zeer de moeite waard. Achter de kerk bevindt zich een prachtige tuin met monumentale bomen en centraal daarin een beuk en een plataan van ruim 150 jaar oud. De vijver markeert de plek waar bijna 700 jaar lang het kasteel heeft gestaan. Ook heeft de mooie natuur rond Saasveld veel te bieden.

PROGRAMMA

Bus is aanwezig om 8.45 uur

- **9.00 uur: vertrek**
Stadhouderskade, tegenover no. 47
- **11.00 uur: aankomst Oldenzaal op het Plechelmusplein**
- **11.45 uur: bezoek aan de basiliek van Sint Plechelmus met rondleiding**
- **13.00 uur: Lunch in lunchroom Blond.**
Soep en broodjes, koffie/thee/melk
Andere dranken voor eigen rekening
- **14.00 uur: vertrek naar Tubbergen**
- **14.30 uur: Bezichtiging van de Pancratiuskerk met ramen van Joep Nicolaas en familie**
- **15.30 uur: vertrek naar Saasveld**
- **16.00 uur Bezichtiging van Plechelmuskerk (en omgeving) met ramen van Jan Schoemaker**
- **17.00 uur: korte Gebedsdienst**
- **17.30 uur: vertrek**
- **19.45 uur: aankomst Amsterdam**