

over Marcus 1, 29 – 39

Dierbare broeders en zusters. Volgens mij zijn we het over een ding allemaal eens: We leven in verontrustende tijden. De wereld wordt bedreigd door grote crises die niet alleen onze gezondheid raken, maar die mogelijk het voortbestaan van het menselijke geslacht bedreigen. We zijn ons maar al te zeer bewust van de wereldwijde Corona pandemie, maar moeten tegelijk het hoofd bieden aan de klimaatverandering en aan de problemen ten gevolge van de grootschalige volksverhuizing. De groeiende kloof tussen rijk en arm kan gemakkelijk een bedreiging vormen voor de wereldvrede.

Meer dan wie ook is Paus Franciscus met deze vraagstukken bezig. Hij moet een wereldomvattende kerk leiden. In al zijn speeches, brieven, voordrachten en preken vraagt hij aandacht voor deze problemen. Hij onderstreept de urgentie van deze crises. In onze dagen is er geen tijd te verliezen. En niet alleen met woorden roept hij ons op; hij is ook bereid gewaagde en nooit vertoonde acties te ondernemen.

Onder de indruk van het feit dat de contacten tussen twee van de grootste religieuze groeperingen in de wereld, Christendom en Islam, nog steeds gepolariseerd blijven en soms zelfs dreigen explosief te worden, niet alleen internationaal, maar evengoed in onze steden of buurten, heeft hij actie ondernomen. Voor het eerst in de geschiedenis is de paus op bezoek gegaan in een Islamitisch land. Op 4 Februari 2019 bracht hij een officieel bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij de Groot Imam van Al Azhar ontmoette, Ahmed Al-Tayyeb. Tijdens dat bezoek hebben de beide leiders een document ondertekend aangaande 'Broederschap van Mensen omwille van wereldvrede en samenleven'. Om dit document ingang te doen vinden wereldwijd werd op 20 Augustus 2019 de 'Hoge Commissie voor Broederschap van Mensen' opgericht, en één jaar later ondertekende Paus Franciscus op 3 oktober 2020 de encycliek over Broederschap en Sociale Vriendschap: Fratelli Tutti. Als resultaat van die encycliek heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 21 December 2020 De Internationale Dag van de Broederschap van Mensen vastgesteld, voortaan te vieren op 4 Februari. Vorige Donderdag is dat voor het eerst inderdaad gevierd.

Ik neem het u niet kwalijk als die belangrijke dag aan uw aandacht ontsnapt is. Het dagelijkse Coronanieuws en de inperkende maatregelen die ons zijn opgelegd hebben ieder ander nieuws overschaduwd. Ik heb in geen enkele krant een verwijzing naar 'de Dag van Broederschap van Mensen' gevonden en ook op het tv-nieuws werd er geen aandacht aan besteed. Het lijkt haast alsof de 'Broederschap van Mensen' van minder belang is. Maar Paus Franciscus blijft ons aansporen daaraan de hoogste prioriteit te geven en hij treedt daarmee in het voetspoor van Jezus.

In het evangelie van vandaag kunnen we Jezus aan het werk zien. Vorige zondag vonden we Hem in de Synagoge van Cafarnaüm, waar Hij onderricht gaf met gezag. Hij toonde dat gezag door op die sabbat een man te bevrijden die bezeten was van een onreine geest. En vandaag hoorden wij dat Jezus, toen Hij de synagoge had verlaten, de schoonmoeder van Simon Petrus genas van de koorts. En later, na zons- ondergang waarmee de sabbat ten einde liep, genas Hij mensen van allerlei kwalen en heeft hij veel duivels uitgedreven. Dat moet in de stad een grote vreugde hebben gebracht. Mensen die genezen waren, relaties die hersteld waren, onenigheden die opgelost waren. De mensen waren verguld dat in hun woonplaats zoveel negatiefs was opgelost en de sfeer zozeer was verbeterd. Zij wilden dat Jezus bij hen bleef en zou voorkomen dat ze weer zouden afglijden in de macht van die duivels. Maar Jezus wilde ook in andere steden Koninkrijk van God brengen.

Het probleem van dit soort evangelieverhalen is, dat we geleerd hebben om ze al te letterlijk te nemen. Maar als je dat doet worden het verbazingwekkende sprookjes en dan wordt Jezus een goddelijke figuur, hogelijk te bewonderen maar onmogelijk na te volgen. De meesten van ons kunnen niet alle dagen wonderen verrichten. Dus luisteren we vol verbazing naar deze evangelie verhalen maar voelen ons niet in staat om in Jezus' voetspoor te treden.

Paus Franciscus doet dat wel. Hij doet wat Jezus ook deed namelijk: Koninkrijk van God stichten. Bijvoorbeeld door een brug te slaan tussen het Christendom en de Islam en daarmee de mensen aan te moedigen elkaar te zien als broeders en zusters. Fratelli Tutti roept hij ons toe; Wij zijn allemaal broeders en zusters. We bewonen allemaal op dezelfde planeet als ons gezamenlijk huis. Hij drijft de duivel van de tweedracht uit en nodigt ons uit datzelfde te doen. Hij smeekt de mensen van heel de wereld, wat ook hun

achtergrond is, hun cultuur, hun godsdienst, om te zien en te begrijpen dat alle schepselen op deze aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als één schepsel lijdt dan lijden de anderen mee. Broederschap van mensen is daarom geen ver ideaal, het is gewoon een feit. We worden opgeroepen om die broederschap te versterken door te doen wat Jezus deed: De duivel uitdrijven die verdeeldheid zaait onder ons. De duivel die de rijken rijker maakt en de armen armer. De duivel die wantrouwen zaait tussen de volkeren en wantrouwen tussen de burgers en hun leiders. De duivels die complottheorieën verspreiden én de duivel die ons doet geloven dat wij recht hebben op onze welvaart en ook het recht om anderen daarvan uit te sluiten. We moeten doen wat ons bij elkaar brengt en afwijzen wat verdeelt. Ieder van ons kan helpen Koninkrijk van God te doen ontstaan door elkaar te zien staan, door elkaar te vertrouwen en door te helpen om Broederschap van mensen onder ons te versterken. Daar is ons lijfsbehoud.

We zijn vandaag hier samengekomen om Eucharistie te vieren. "Doet dit tot mijn gedachtenis" heeft Jezus ons gevraagd. Laten we naar het voorbeeld van en ter gedachtenis van Jezus alles doen wat vrede eenheid en broederschap in onze samenleving versterkt. Amen.