

210217 Aswoensdag - Oecumenische dienst 'Heilige Vierhoek'

Toon Suffys SJ

De vastentijd, die 7 weken voorbereiding op Pasen is een soort trainingskamp. Zoals sporters zich voorbereiden op belangrijke wedstrijden, zullen wij ons ook voorbereiden op Pasen. Onze training bestaat uit drie elementen: ons toeleggen op vasten, op gebed en op goede werken.

Het betekent niet dat we anders niet onze verlangens in toom houden, of dat we niet bidden of anderen niet zien staan.

Wij weten wat het betekent leven met de beperkingen van de tijd. Corona heeft ons het laatste jaar geleerd dat wij ons beperkingen moeten opleggen om beter te worden of om gezond te blijven.

En wij bidden, misschien niet genoeg of soms te veel, maar vaak zonder er bij na te denken, zonder bewust te zijn van Gods aanwezigheid.

Wij hebben aandacht voor de mensen om ons heen, wij leven mee met lief en leed, zonder overdrijven dan.

We krijgen nu zeven weken om onze techniek verfijnen, ons uithoudingsvermogen sterker maken, onze inzet te verdiepen.

Zeven weken om bewust te worden waarom wij zo willen leven.

Paus Franciscus schrijft in zijn brief: "Fratelli tutti" *Er is een reden waarom Jezus ons zegt: "Wanneer gij aalmoezen geeft, laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoezen in het verborgene blijven" (Mt 6,3- 4).*

Wij hebben het leven gratis ontvangen; wij hebben er niets voor betaald. Bijgevolg zijn wij allen ook in staat te geven zonder er iets voor terug te verwachten, goed te doen aan anderen zonder te eisen dat zij ons in ruil daarvoor goed behandelen. Zoals Jezus tegen zijn leerlingen zegt: "Voor niets hebben jullie ontvangen, voor niets moeten jullie geven" (Mt 10,8).

Wij maken ons deze weken dus bewust dat God de gever is van al wat wij hebben en zijn. Hij heeft ons leven zo menselijk rijk gemaakt. Onze goedheid, ons mededogen, onze hulpvaardigheid, ons geduld met deze wereld en onze durf om deze wereld beter te maken: het komt van God.

Wij krijgen nu zeven weken om dat geschenk te waarderen en het als geschenk door te geven aan onze wereld. Laten wij bewuster met God, met Jezus Christus, naar de wereld gaan en van die wereld houden met goddelijke liefde.