

201225 Homilie Kerstdag.
Toon Suffys SJ

Zalig Kerstfeest.

Eigenlijk weet ik niet goed waarover ik moet preken. Er is van alles te zeggen over onze wereld met zijn pandemie, over de conflicten in de wereld, de rampen die er dit jaar gebeurd zijn (denk maar aan de ontploffing in Libanon), over de Brexit (waar er gisteren eens goed nieuws over was), over politici die in moeilijkheden komen door hun beleid dat soms meer een wanbeleid is. En dan is er ook nog het persoonlijk leed dat ieder van ons dit jaar heeft meegemaakt.

Er is zoveel gebeurd dat aantoon hoe kwetsbaar wij mensen zijn. En dan klinken de lezingen van vandaag. *Hoe welkom is de vreugdebode die goed nieuws brengt: God zal ons redden.* En de tweede lezing: *de goedheid en de menslievendheid van onze God zijn openbaar geworden.* En het evangelie van Johannes: *In het begin was het Woord en het Woord was God. Alles is door Hem geworden.* Dan stel ik mij de vraag: moeten wij het in onze kwetsbaarheid doen met een "woord" van God. Daar stel je toch gemakkelijk een ander woord tegenover, dan is het Gods woord tegenover mijn woord. Wat is toch de betekenis van dat alles?

Gods redding is maar een woord. God komt naar de wereld als een kwetsbare pas-geborene. Het enige wat God doet om ons te redden is zich toevertrouwen aan een paar kwetsbare mensen: Maria en Jozef. Ook zij zijn slachtoffers van de machtigen en de geweldenaars van die tijd. Aan die machtelozen vertrouwd God zich toe. Is dat zijn redding?

Maar wonder is dat mensen, kleine, kwetsbare mensen zich ook durven toevertrouwen aan die kwetsbare God. De herders en de wijzen die van ver kwamen. En wanneer Jezus volwassen wordt, zien we dat kleine kwetsbare mensen naar Hem toe komen. Zij krijgen nieuw leven: doven horen, blinden zien, lammen lopen en armen krijgen blijheid en toekomst.

Stel je voor dat God in macht en majesteit mens zou zijn geworden. Hoe zouden wij dan het werk van die mens-geworden machtige God moeten verder zetten? Maar omdat Jezus zich kwetsbaar en machteloos toevertrouwd aan kwetsbare en machteloze mensen, kan zijn reddingswerk ook verder gaan als zijn leven hier op aarde voorbij is. Ook wij kunnen aandacht hebben voor de kwetsbaarheid van de mensen rondom ons.

Is het niet zo dat in de pandemie velen aandacht kregen voor de kwetsbaarheid van alle mensen. Velen hebben zich aan het werk gezet om te helpen en om oplossingen te zoeken. Waar een de ontwikkeling van een vaccin anders jaren duurt omdat er zoveel belangen in meespelen, heeft men nu in aandacht voor onze kwetsbaarheid in negen maanden een vaccin ontwikkeld. Waarom zijn een gezin en familie, een vriendengroep, een schoolklas voor kinderen zo belangrijk? Omdat wij daar in onze onmacht en kwetsbaarheid aandacht hebben voor elkaar.

Daarom is God als hulpeloze baby mens geworden. Dat is zijn woord aan onze geschiedenis. En wie dat kwetsbare woord aanvaarden, wie er geen woord van grootheid, macht of geweld tegenover plaatsen, krijgen het vermogen kinderen van God te worden. Kinderen van God: even kwetsbaar en machteloos, maar even krachtig om in die kwetsbaarheid mensen leven te schenken.

Ik wens u allen een zalig Kerstfeest, dat wij mogen ervaren hoe sterk wij zijn als wij elkaars kwetsbaarheid respecteren.