

Allerheiligen, Xaveriuskerk. Apoc., 7, 2-4. 9-14; 1 Joh. 3, 1-3, Mt. 5, 1-12a.

Broeders en zusters, we hoorden in de eerste lezing uit de Openbaring volgens Johannes dat hij in zijn visioen een menigte zag, die niemand tellen kon, uit alle rassen en volkeren. Johannes zag de hemel voor zich, met engelen en heiligen rondom het Lam Gods. Voor ons is dat moeilijk voor te stellen. Met de hemel wordt in de Bijbel geen concrete plaats bedoeld. Gods aanwezigheid is niet ruimtelijk, maar overstijgt alle ruimte en tijd. Toch kunnen we wel een verlangen herkennen om in de hemel verenigd te zijn met de heiligen en met onze dierbaren. Volgens Johannes hebben zij die God aanbidden in de hemel, hun gewaden wit gewassen in het bloed van het Lam, oftewel, zij hebben zich rein gemaakt door te delen in het offer dat Jezus Christus heeft gebracht door zijn leven te geven. Zij komen uit de grote verdrukking, oftewel, zij hebben veel tegenstand ondervonden, maar zij hebben Jezus Christus nagevolgd.

Als we nu aan Allerheiligen denken, dan kunnen we niet voorbij aan de moeder Gods Maria. Op haar zou heel goed de eerste zaligspreking kunnen slaan: zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Met armen van geest wordt vooral een houding bedoeld van eenvoud en nederigheid, van 'ja' zeggen tegen datgene wat de Heer van ons vraagt, net zoals Maria dat deed. Daarom wordt zij hoog geprezen onder alle generaties. Zij spoort ons aan om te volharden in het gebed.

Zij moet ook veel verdriet gehad hebben, toen zij haar Zoon zag sterven aan het kruis. Maar tegelijkertijd was ze vervuld van hoop, omdat Hij gezegd had dat hij verheerlijkt zou worden. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden.

Zachtmoedigheid, waarover de volgende zaligspreking gaat, is gelukkig een eigenschap die je nogal eens tegenkomt, ook in deze kerk. Ik denk dan aan al die mensen die geduldig uitzien naar betere tijden. Die niet bij de pakken neerzitten, maar die trouw blijven aan het gebed en aan hun geloof in God. Zij zullen het land bezitten.

En er zijn anderen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. We kunnen denken aan iemand als de heilige Moeder Teresa, die zorg had voor de allerarmsten. Ook hier in Amsterdam wordt haar werk voortgezet en juist in deze coronatijd is dat hard nodig. Zalig die hongeren naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zuiver van hart, je kunt ook zeggen, je geweten volgen, de innerlijke stem van de Geest. Veel missionarissen gingen zo te werk. Zij moesten vaak hun werk doen in uiterst moeilijke omstandigheden. Iemand als de heilige Franciscus Xaverius maakte verre reizen naar India, Japan en Indonesië. Hij doopte duizenden mensen, gaf geloofsonderricht in de eigen taal en zorgde ervoor dat andere jezuieten na hem zijn werk konden voortzetten. Andere, onbekendere missionarissen werden soms gevangen genomen en gemarteld door de volkeren waar ze terecht waren gekomen. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want aan hen behoort het rijk der hemelen.

En we kunnen op Allerheiligen ook denken aan de zusters en broeders in de kloosters, die voor ons bidden. Een gebed dat al eeuwen doorgaat. Heiligen zoals Benedictus, of Clara van Assisi, of Bernardus. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

De heilige Bernardus noemt nog een tweede verlangen, naast de gedachtenis aan de heiligen en het verlangen om met hen verenigd te zijn en dat is het verlangen om Christus te zien van aangezicht tot aangezicht. Dit verlangen betreft het hiernamaals en tevens de wederkomst van Christus de Heer, die in de Openbaring van Johannes zegt dat Hij spoedig zal terugkomen. Johannes beschrijft zijn visioen van het nieuwe Jeruzalem dat zal schitteren, verlicht door de pracht van God.

Om dat verlangen naar Christus vast te houden en tevens om Christus te volgen ook wanneer het moeilijk gaat, hebben we de voorspraak van de heiligen nodig. De heiligen getuigen ervan, dat zij hun hele leven aan Christus hebben toebehoord. En dat is voor ons reden tot het vieren van dit hoogfeest, want de heiligen bidden voor ons in de hemel. Amen.