

27<sup>ste</sup> zondag, jr. A, Xaveriuskerk, Jes. 5, 1-7; Ps. 80, 9. 12-16. 19-20; Fil. 4, 6-9; Mat. 21, 33-43. Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, de hogepriesters en oudsten die luisteren naar Jezus' gelijkenis over de wijngaard, begrijpen dat Jezus het over hen heeft. Het Rijk Gods zal hen worden ontnomen en gegeven aan een volk dat wel de vruchten daarvan opbrengt. In het verleden is deze gelijkenis wel uitgelegd tegen het Joodse volk, het volk van het Oude Testament. Jesaja, één van de belangrijkste Joodse profeten, heeft het al over de misstanden van zijn volk dat daardoor alleen wilde vruchten voortbrengt en dus hun wijngaard kwijt zal raken. Toch zou het heel schadelijk zijn, wanneer er opnieuw een antisemitische uitleg zou worden gegeven aan deze Bijbelverhalen.

Wanneer we spreken over de Joodse cultuur en godsdienst, dan moeten we ons realiseren dat die vandaag de dag nog doorgaat, ook in Amsterdam en Amstelveen. Dit weekend viert de Joodse gemeenschap Soekot, oftewel het Loofhuttenfeest, waarbij de uittocht uit Egypte wordt herdacht. En afgelopen maandag vond het feest Jom Kipoer plaats, ofwel Grote Verzoendag. Het Loofhuttenfeest is een vrolijk feest, maar tijdens Jom Kipoer onthouden de Joden zich van eten en drinken, wordt er niet gewerkt en komt men samen in de synagoge voor gebed. Belangrijk bij dit feest is dat men de eigen zonden en de gemeenschappelijke zonden tegenover God belijdt.

Ook wij zijn in deze viering begonnen met de erkenning van eigen tekorten tegenover God en daar beginnen wij iedere eucharistieviering mee. Het tonen van berouw gaat heel goed samen met het voorleggen van onze wensen aan God, zoals de heilige Paulus ons aanspoort te doen. Dit veronderstelt een actieve houding van ons als gelovigen. Door onze wensen aan God in gebed uit te spreken, worden we ook zelf bewust van onze afhankelijkheid van God. Paulus voegt hieraan toe dat onze smeekbeden nooit zonder dankzegging zullen verlopen.

Wanneer we nu vanuit deze houding opnieuw naar het Evangelie kijken, dan behoedt ons dat voor een onvoorzichtige uitleg. Want vaak is dit Evangelie eenzijdig uitgelegd als zou de Kerk het volk zijn dat het Rijk Gods gegeven is en dat daarvan de vruchten opbrengt. Daarbij mogen we niet vergeten dat het Rijk Gods een mysterie is, niet een werelds Rijk waarvan we kunnen zeggen: 'Daar is het en daar houdt het op.'

De Kerk is voortgekomen uit de Joodse traditie van wet en profeten. Jezus en zijn leerlingen zijn grootgebracht in Joodse families. Bovendien heeft God nooit het Oude Verbond met zijn volk verbroken, in tegendeel: het Oude Testament vermeldt vaak de eeuwige barmhartigheid van God.

Jezus ageert in zijn verkondiging van het Rijk Gods vooral tegen de hogepriesters en oudsten van het volk, invloedrijke mensen die zich eerst gekeerd hadden tegen de profeten en die nu Jezus' blijde Boodschap weigerden te accepteren.

Het is waar, dat Jezus zijn leerlingen en daarmee ook ons het zout der aarde noemt en het licht der wereld. Dat moet zich uiten in goede werken die voortkomen uit de verbondenheid met God. We mogen dankbaar zijn dat we in deze coronatijd de gelegenheid hebben om met elkaar te vieren, om samen te komen in Gods huis. Laten we, als we van hier heengaan, dan ook omzien naar elkaar en niemand buitensluiten, maar elkaar het goede blijven voorhouden.

De maand oktober is het wereldmissiemaand. Het motto van dit jaar is: 'Gelukkig de vredestiters'. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar West-Afrika, dat te kampen heeft met honger, armoede, terreur en de coronapandemie. In deze crisis kan de katholieke Kerk een belangrijke rol spelen, want zij is in bijna elk dorp aanwezig. De kerk deelt levensmiddelen en hygiënische artikelen uit en haar medewerkers maken duidelijk hoe men zich tegen besmetting kan beschermen. Wij kunnen daaraan bijdragen via de pauselijke missiewerken. Dat kan financieel en door middel van ons gebed.

Oktober is ook Mariamaand. We kunnen haar vragen om bescherming van mensen die weerloos zijn tegen terreuraanslagen en om haar moederlijke zorg voor hen die getroffen zijn door het coronavirus. En mogen wij onze aandacht gevestigd houden op al wat waar is, rechtvaardig en rein, op al wat deugd heet en lof verdient. Dan zal de God van vrede met ons zijn. Amen.

## Voorbeden

Pr.: Broeders en zusters, richten wij ons in gebed en smeking tot God, laten wij al onze wensen bij Hem bekend worden.

L.: Dat de Kerk in onze tijd goede vruchten mag dragen van geloof, hoop en liefde, tot heil van heel de wereld. Laat ons bidden.

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Voor het Joodse volk en voor de mensen in West-Afrika, dat zij in vrede kunnen leven met de volkeren rondom hen. Laat ons bidden.

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Dat wereldleiders zich blijven inspannen voor een eerlijke verdeling van de goederen van deze aarde, vooral waar het voedsel en drinkwater betreft. Dat iedere mens het nodige krijgt. Laat ons bidden.

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Dat onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse een vruchtbare wijngaard van de Heer mag zijn, waarin allen in eenheid en vrede samenwerken aan de komst van het Rijk Gods. Laat ons bidden.

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Voor de intenties van deze eucharistieviering:

...

en een moment in stilte voor wat ons persoonlijk ter harte gaat:

...

Laat ons bidden.

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pr.: Goede God, luister naar ons gebed, schenk ons wat wij nodig hebben om vrucht te dragen voor tijd en eeuwigheid. Door Christus onze Heer.