

Heb je wel eens gestaan voor een moeilijke opdracht waarvan je zeker was dat het niet jou zou lukken? Dat gebeurt wel eens voor een examen, voor een sollicitatiegesprek, voor een opdracht op het werk. Maar ook voor belangrijkere zaken zoals een levenskeuze: verandering van job, een huwelijk, wanneer een kind geboren wordt? Zal ik het aankunnen? Wanneer je dan alle vereisten die voor de keuze nodig zijn op een rijtje zet, dan lijkt het wel een onoverkomelijke berg. Je wordt dan geconfronteerd met je eigen kleinheid, je eigen onmacht.

Zo is het ook met de apostelen: een grote menigte wil de woorden van Jezus horen, wil zich voeden met de wijsheid en de waarden van de Christus. En Jezus zegt aan zijn apostelen: geef gij hun te eten. Maar wat hebben de apostelen te bieden: 5 broden en 2 vissen. Wanneer ze op zichzelf vertrouwen, dan lukt het niet. Maar wanneer zij hun gaven in Jezus' handen leggen, dan lukt het hun wel. Het is zoals toen zij op eigen initiatief gingen vissen: een hele nacht gewerkt en niets gevangen. "Werp je netten uit aan de andere kant", zegt Jezus. En ze kunnen hun boot vullen in overvloed. Deze evangelieverhalen willen ons duidelijk maken dat wij op Jezus moeten, mogen vertrouwen.

Maar dat vertrouwen is zo moeilijk. Wij rekenen toch altijd eerst op onze eigen kracht en op ons eigen kunnen. De lock down komt, de kerkgebouwen gaan dicht; En de Kerk staat voor de opdracht om toch het geloof, om toch Jezus Christus door te geven. En dan geeft Jezus ons als het ware: moderne techniek en oude devotie. Wij kunnen live streamen en, ondanks de gesloten kerk, zo'n 300 mensen per week bereiken. We kunnen geen communie delen, maar met de eeuwenoude oefening van de geestelijke communie kunnen wij toch mensen in contact brengen met Jezus de Christus.

Nu staan wij voor de opdracht om in deze halfslachtige tijd van anderhalve meter en mondkapjes, mensen te blijven in contact brengen met God. Het lijkt ons een onmogelijke opdracht, hoe moeten we dat aanpakken? Mogen wij geloven en vertrouwen dat Jezus ons ook daar zal helpen?

Ervaart u dat ook niet in uw eigen leven? Ook u stelt zich die vraag: hoe kan ik in deze tijd als Christen leven? Welke beslissing moet ik in deze situatie nemen om christen te zijn? Ik kan de toekomst niet voorzien. Hoe weet ik dan of ik de juiste beslissing neem? En indien ik verkeerde beslissingen neem, wat dan? Zal ik dan uit de gratie van God vallen? Zal ik dan niet meer horen bij het volk van God?

Luister bij zo'n vraag naar Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Dit noem ik nu eens een straffe uitspraak. Wat een vertrouwen van een man die ooit Christus en zijn aanhangers vervolgd heeft. En we zien ook aan zijn leven dat hij na zijn bekering altijd is blijven vertrouwen op Jezus. Zelfs toen hij gevangen was en ter dood veroordeeld, schreef hij brieven vol geloof, hoop en liefde over Jezus Christus.

Op Jezus vertrouwen: gemakkelijk gezegd! Wij vinden in ons hart en onze geest telkens weer twijfels en onzekerheid. Maar nu leren wij dat het geen kwaad kan. Zolang wij blijven zoeken om met Jezus in het leven te staan, zolang wij voor Christus kiezen, zolang kan niets ons scheiden van de liefde van God.

Laten wij deze week eens zien hoe dikwijls, bij keuzes en beslissingen, wij ons laten leiden door wat wij van Christus geleerd hebben. Laten wij dus met ons in alle omstandigheden steeds meer aan Jezus toevertrouwen.