

14^e Zondag door het jaar - Gregory Brenninkmeijer SJ

Over: Zachariah 9, 9 – 10 en Matteus 11, 25 – 30.

Het is misschien wel een goede idee, beste mensen, om ons af te vragen wat Jezus zou doen als Hij in onze tijd zou leven. Hoe zou hij reageren op de coronacrisis, die zo een grote invloed heeft op ons leven?

Ik vermoed dat Hij deze situatie even frustrerend zou vinden als wij. Hij was zozeer gewend aan grote menigten die hem volgden, dat hij zelfs 'n keer in een bootje moest stappen om niet door de mensen in het meer geduwd te worden. Anderhalve meter afstand bewaren zou in zijn omgeving totaal onmogelijk zijn. Jezus zou dat een vreeslijke maatregel vinden net als de meesten van ons. Een grote gebeurtenis, zoals het brood verschaffen aan 5000 mensen zou zeker verboden zijn, hetzij door de hogepriesters of zeker door de Romeinse landvoogd, Pontius Pilatus.

Ik denk niet dat Jezus iets geweldigs gedaan zou hebben om de pandemie een halt toe te roepen. Hij die zoveel zieken en kwalen genas zou zieken, die in gelovig vertrouwen naar hem toe kwamen, wellicht genezen, maar hij zou het virus niet hebben gestopt. Eertijds heeft hij veel melaatsen genezen, maar de melaatsheid heeft hij niet uitgebannen. Nee, ik denk dat Hij zichzelf trouw zou blijven. Dat hij de maatregelen van de overheid opgevolgd zou hebben, én dat hij getracht zou hebben het lijden van mensen zoveel mogelijk te verlichten. Ik vermoed niet dat Jezus meegedaan zou hebben aan protesten tegen de maatregelen. Hij zou zich zeker hebben uitgesproken tegen hypocrieten, die streng zijn voor anderen maar rekkelijk voor zichzelf. Hij kon niet tegen hypocrisie.

Ik weet natuurlijk, beste mensen, dat het geen zin heeft om de situatie van ons in het moderne West-Europa te vergelijken met het Palestina van Jezus' tijd. Maar zo een vergelijking zou wel duidelijker kunnen maken welke keuzes Jezus maakte. We zouden Hem daardoor beter kunnen leren kennen, Hem misschien wat meer gaan waarderen. En misschien zouden we ons ook wel uitgedaagd voelen om Hem van meer nabij te volgen; te doen zoals Hij.

Ik denk dat we Hem zouden kunnen vinden waar mensen lijden. Hij zou zich eerder ophouden in de achterstandswijken van de stad dan in de straten van de welgestelden. De rijkere mensen zijn veelal best in staat om zelf de hulp te organiseren die zij nodig hebben. Nee, Jezus zou hén opzoeken, die niemand hebben tot wie zij zich kunnen wenden. Zo kennen we Hem toch?

Zo heeft de profeet Zacharias de 'redder van Israël' geschilderd, 500 jaar vóór Christus. In zijn visioen zag de profeet een redder komen gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een ezel. Door Hem af te schilderen op zo een nederig en pretentieloos rijdier maakte hij duidelijk dat niet militaire macht noch rijkdom en invloed het volk zouden kunnen redden. Militairen rijden hoog te paard en zij die het zich kunnen veroorloven reizen in rijtuigen, maar de ware redder van het volk komt gezeten op het rijdier van de armen, ten teken dat God alleen zijn volk redding zou brengen. Niet voor niets, 500 jaar later, als Jezus tenslotte Jerusalem binnen trekt, dan is hij gezeten op een ezels-veulen. Daarmee maakte Hij duidelijk wat voor redder Hij zou worden: De nederige dienaar van God, die niet uit was op eigen macht en glorie, maar die enkel wilde doen waartoe God Hem gezonden heeft: Gods volk redden.

In het evangelie van vandaag horen we Jezus luidop bidden. Hij prijst zijn hemelse Vader voor de wijze waarop die alles in onze wereld geregeld heeft. Jezus heeft vaak genoeg ervaren dat de autoriteiten, zij die de macht in handen hadden, geen geloof hechtten aan

zijn woorden en de taal van de tekenen niet wilden verstaan. Zij geloofden in hun invloed en diplomatie, in vleierij en het nut van omkoping. Gods zegen meenden ze te kunnen kopen door een overvloed aan offers en behoorlijke giften voor de armen. Ze wilden maar niet begrijpen dat God hun offers niet nodig had en niet onder de indruk kwam van hun lange gebeden. Zij voelden niet dat God hun hart wilde zien open gaan en dat Hij op hun vertrouwen en liefde hoopte.

Nee, dan de gewone mensen. Zij zonder veel status of bezit. Mensen zonder invloed, die trachten te overleven met hun gezin in de als maar veranderende tijden. Die zijn het die begrijpen dat zij zich tot God kunnen wenden en Hem hun vertrouwen kunnen schenken. Dat God echt niet al hun problemen kan oplossen, maar dat Hij altijd aan hun kant staat. Dat zijn degenen die Jezus 'kinderen' noemt, vanwege hun kinderlijke vertrouwen in de hemelse Vader, die niet uit de hoogte laagdunkend neerziet op hun onopvallende levens.

Laten we nog eens terug gaan, beste mensen, naar die vraag van het begin: Wat zou Jezus doen als Hij vandaag, in deze tijd van Corona, zou wonen in Amsterdam. Zou Hij dan niet weer zijn hemelse Vader prijzen om al degenen die weten dat de hulp, die vrede brengt in hun binnenste, bij Hem te vinden is. Zich in kinderlijk vertrouwen tot God wenden is geen teken van zwakte. Dat is een teken van inzicht waar de echte hulp gezocht moet worden. "Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en ik zal u rust schenken". Dat belooft Jezus ons vandaag opnieuw. Voelen wij ons belast en beladen? Tillen wij zwaar aan de bedreigende gevolgen van het virus? Werkt het stresserig als we het nieuws horen van verweg of van dichtbij? Bent u bang voor wat er nog gaat komen? Wat de gevolgen zullen zijn van het versoepelen van de maatregelen? In dat geval weet u nu waar u met uw angst en zorg moet wezen.

Maar wees niet bang voor het juk dat u op de schouders wordt gelegd als u Jezus wilt gaan volgen. Want niet alleen heeft Jezus ons gezegd dat zijn juk zacht is en zijn last licht, maar in feite hebt u dat juk al lang op uw genomen. Het is het juk van de eerlijkheid. Van het geloof in God en van aan Hem de gang van uw leven toevertrouwen. Het juk van de eerlijkheid waardoor ik niet probeer te paard door het leven te gaan als de sterken en machtigen, noch in het rijtuig van de welgestelden, maar op het ezels-veulen zoals de Zoon van God, die gekomen is om ons te redden en ons te begeleiden naar het eeuwig leven, Amen.