

15e zondag dh jaar A – Toon Suffys SJ

De parabel van de zaaier: we kennen allemaal het verhaal en zelfs de toepassing. God zaait zijn woord in het oor en het hart van mensen. De een neemt het op, de ander doet er iets mee, sommigen hebben het niet eens gehoord.

Wij hebben het gehoord en willen er ook naar leven. En wat meer is: wij hebben zelf al dat woord van God uitgezaaid bij anderen. Want “het woord” van God is niet alleen gebabbel. Gods Woord is Jezus Christus zelf: Hij die weldoende rondging, zieken genas, mensen in de kring opnam en zijn leven gegeven heeft om te getuigen van Gods liefde.

Ook wij hebben op die manier Gods Woord uitgedragen. Wij hebben voor de mensen om ons heen gezorgd, wij hebben goede woorden gesproken en goede daden gesteld. wij hebben ook mogen getuigen van de liefde van God.

Dan verstaan wij ook de pijn en de vreugde van God: de pijn omdat zoveel zaad verloren gaat. Je hebt je kinderen goede raad meegegeven. Maar er zijn er die het nooit hebben geleerd. Zij gaan wegen die pijn doen aan uw gelovig hart. Onze wereld gaat wegen die met ons geloof niet overeenkomen. Ook die pijn van God voelen wij aan.

Maar voelen wij ook de vreugde van God om dat beetje zaad dat in goede grond is gevallen en dat dertig-, zestig- en zelfs honderd procent opbrengt?

Veel van Gods Blijde Boodschap gaat ook in ons verloren. Maar, er zijn ook woorden die blijven hangen. Ze komen telkens weer terug in ons leven. Wij vinden ze zelf belangrijk.

Wat is dat voor u, welk woord uit het evangelie vergezelt u al heel uw leven?

Is het een verbod: gij zult niet doden, niet liegen, niet bedriegen?

Is het een woord van vergeving: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen en zondig niet meer?

Is het een woord van naastenliefde: bemin uw naaste als uzelf?

Is het een woord van Gods liefde: niet gij hebt Mij gekozen. Ik heb u gekozen om vrucht voort te brengen?

Denk daar eens over na: welk woord van het evangelie gaat mee in uw leven?

Dank God daarvoor.

Toon Suffys SJ

15th Sunday in year A
11 July 2020

The sower's parable: we all know the story and even the application. God sows His word into people's ears and hearts. One takes it up, the other does something with it, some have not even heard it.

We have heard it and we want to live by it. And what is more, we ourselves have spread the word of God to others. For "the word" of God is not just chatter. God's Word is Jesus Christ Himself: He who went around beneficent, He healed the sick, He took people in and He gave His life to bear witness to God's love.

We too have spread God's Word in this way. We have cared for the people around us, we have spoken good words and done good deeds. We have also been able to bear witness to the love of God.

Then we also understand the pain and joy of God: the pain because so much seed is lost. You have given your children good advice. But there are some who have never learned it. They go ways that hurt your faithful heart. Our world goes along roads that do not correspond to our faith. We also feel that pain of God.

But do we also feel the joy of God for that little seed that has fallen into good soil and yields thirty, sixty or even one hundred percent?

There are words of God's Good News that stick in our lives. They keep recurring in our daily activities. We find them important ourselves.

What is it to you, what word from the gospel has accompanied you all your life?
Is it a prohibition: you shall not kill, you shall not lie, you shall not cheat?
Is it a word of forgiveness: I do not condemn you either. Go and sin no more?
Is it a word of charity: Love your neighbor as yourself?
Is it a word of God's love: Not you have chosen Me. I have chosen you to bring forth fruit?

Think about it: Which word of the gospel goes with you in your life? Be thankful to God for it.

Toon Suffys sJ