

6e zondag van Pasen, jr. A, Xaveriuskerk, Hand. 8, 5-8. 14-17; Ps. 66, 1-7. 16. 20; 1 Pet. 3, 15-18; Joh. 14, 15-21 Pater Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, in de tweede lezing, uit de eerste brief van de heilige Petrus, staat een zin die in de loop der eeuwen beroemd is geworden: 'Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft'. In ons gesecculariseerde Nederland kan je als belijdende katholiek al gauw ter verantwoording worden geroepen om wat je gelooft of vindt. Al zijn de verjaardagsfeestjes waarbij dat kan gebeuren, in deze coronatijd een stuk minder frequent. Toch roept de apostel Petrus ons op om inderdaad desgevraagd verantwoording af te leggen, om uit te leggen waarom we geloven in God, in zijn Zoon Jezus Christus en ja, ook in de Kerk. En dan kunnen we ons met al onze critici afvragen: wat zou die hoop kunnen zijn die in ons leeft?

Over twee weken vieren we het hoogfeest van Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. In de eerste lezing hoorden we dat Filippus als diaken vol enthousiasme in Samaria werkte. De Samaritanen waren een gemengd volk van Joden en niet-Joden die in het Heilig Land woonden. Filippus verkondigt de Messias aan hen, hij drijft onreine geesten uit en geneest hen. Maar om de Heilige Geest te ontvangen, is het nodig dat de apostelen Petrus en Johannes naar hen toe komen, voor hen bidden en hun handen op hen leggen. Op dezelfde manier gaat in onze tijd de bisschop naar parochies in zijn bisdom toe om het sacrament van het vormsel te vieren, ofwel de rector doet dit als zijn gedelegeerde, zoals hier in de Krijtberg, door de handen op te leggen bij degenen die dit sacrament ontvangen. Dit jaar is dat allemaal anders, nu veel vormselvieringen zijn uitgesteld. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

In het Evangelie van vandaag horen we meer over de eigenschappen van de Heilige Geest. Hij is een Helper, een Raadsman die voor altijd bij ons zal zijn. Hoe kan dit gebeuren?

Het is door Jezus dat dit leven met de Heilige Geest mogelijk is. Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat Hij tot hen zal komen, hoewel de wereld Hem niet meer zal zien. Jezus komt ook tot ons door zijn Woord en sacrament en in de geestelijke communie. Hij heeft beloofd dat de Heilige Geest met ons zal zijn.

We moeten ons voorbereiden op de komst van de Heilige Geest. Jezus zegt dat de wereld de Geest niet kan ontvangen, omdat hij Hem niet ziet en niet kent. Toch hebben wij die ervaring wel dat we Hem kennen, omdat Hij in ons woont. Het is in gebed dat we ons bewust kunnen worden van deze aanwezigheid van de Heilige Geest in onszelf. In de wereld zijn er veel dingen die ons kunnen afleiden van dit bewustzijn van de Geest. Er zijn verleidingen, de coronakilo's, er kan afgunst zijn,

er is de druk om te presteren en er is angst. Maar Jezus zegt ons dat het liefhebben van Hem betekent dat we ons aan zijn geboden moeten houden. Het eerste gebod houdt in dat we geen andere goden mogen hebben dan de Heer, onze God, die ons heeft bevrijd van de slavernij van de zonde en ons vrijheid heeft gegeven.

Onze God is de Schepper van al wat bestaat. We moeten Hem eren en zijn schepping, aan wie wij allen toebehoren, goed behandelen. Vanuit dit perspectief moeten we ook elkaar respecteren en zelfs elkaar liefhebben zoals we onszelf liefhebben. Dit betekent dat we elkaar gunstig gezind moeten zijn en niet elkaar gebruiken, of agressief of jaloers zijn, of elkaar ontlopen uit angst. Onze God is een God van eenheid en heelheid, die ons allen heeft gemaakt en die wil dat wij allen onze talenten gebruiken en daarmee onze liefde geven, zoals Hij zijn liefde aan ons wil geven.

De Heilige Geest helpt ons om dit te doen en om effectief te zijn om een oprecht christelijk leven te leiden. Christen zijn betekent dat we elkaar zien als onze broeders en zusters met één, hemelse Vader. De Heilige Geest stelt ons in staat om Christus werkelijk na te volgen in het geven van het beste van onszelf aan elkaar. We kunnen ten allen tijde bidden tot de Heilige Geest, de Helper. Hij stemt ons nederig, omdat we ons ervan bewust worden dat we in ons werk en in onze liefde voor elkaar, afhankelijk zijn van zijn hulp en zijn gaven. De Heilige Geest troost ons als we in moeilijkheden verkeren, wat er ook gebeurt. Hij sterkt ons als we zelf het gevoel hebben dat we niet in staat zijn om de taken te vervullen die van ons verwacht worden. Hij zal in ons zijn, zoals wij in de liefde van Christus kunnen blijven en Christus in de liefde van de Vader blijft. Amen.

