

5^e zondag door het jaar A - Toon Suffys SJ

Jullie zijn het zout der aarde - Jullie zijn het licht van de wereld. Wat bedoelt Jezus met dit beeld, met deze vergelijking?

De ouderen onder ons herinneren zich nog vlees en vis die gezouten werden om te bewaren. Vlees en vis en andere etenswaren werden gepekeld opdat er geen ongedierte en geen bederf in zou komen.

Nogal een opdracht die Jezus ons dus nu mee geeft. Wij moeten de wereld beschermen tegen bederf en tegen ongedierte. Jullie zijn het zout der aarde, het licht voor de wereld ...

Wij kleine mensen voelen ons daartoe niet altijd in staat. Wij staan met een minderheid tegenover een grote wereld die zijn gangen gaat. Gangen van egoïsme, van zakkenvullerij, van ieder voor zich, van de sterksten eerst ... Om dan te zwijgen over machthebbers die bereid zijn mensen kwaad te doen, zelfs te vermoorden om hun macht te behouden. Wat moeten wij daartegen beginnen?

Aan de andere kant: wij weten ook allemaal dat je geen kilo zout nodig hebt om een lekkere soep smaak te geven. Een klein beetje zout is voldoende. Misschien wil Jezus met dit beeld ons juist gerust stellen: denk niet dat de hele wereld op jullie smalle schouders rust. Een beetje zout is al genoeg om de wereld te laten proeven van de goedheid van God.

En kijk maar: wanneer wij met veel eerbied en respect spreken over mensen, dan gaat het om mensen die zout geweest zijn in de wereld. Zij hebben aan de wereld laten zien dat medelijden en barmhartigheid, dat naastenliefde en een groot hart veel belangrijker zijn dan geld of macht.

Denk aan die duizenden, nee miljoenen, moeders en vaders, die zichzelf hebben weggecijferd voor hun kinderen en er soms weinig dankbaarheid voor terug kregen. Wij beseffen ook als goede mensen sterven dat wij vaak veel te weinig waardering hebben opgebracht voor wat zij voor ons hebben betekend.

Er is zoveel goedheid in de wereld. En het ligt vaak in kleine dingen. Dat heb ik ooit in Lourdes mogen zien: Wij waren als jonge Jezuiten mee met een ziekenbedevaart. Wij waren eigenlijk met veel te weinig verzorgers om alle zieken en gehandicapten opt ijd naar vieringen en andere gebeurtenissen in Lourdes te brengen. De eerste dag hebben wij moeten rennen om onze mensen naar de sacramentsprocessie te voeren. Maar dat was maar alleen maar de eerste dag. De volgende dagen kwamen veel gezonde bedevaarders spontaan helpen om zieken en gehandicapten ergens naartoe te brengen: naar de vieringen, de processies en naar de winkeltjes om te shoppen.

Dat is waarschijnlijk wat Jezus bedoelt: mensen die gemeenschap opbouwen, die anderen een goed gevoel geven, zijn het zout van de aarde, het licht van de wereld, het gist in de deeg. Een klein beetje zout geeft veel smaak, een klein beetje gist doet het hele deeg rijzen. Een licht boven op de berg wijst de weg in de hele vallei.

Dat is de uitnodiging in het evangelie vandaag om licht van bevrijding en liefde te zijn voor onze wereld. Jezus zegt dat wij dat zijn. dus, kijk in je eigen leven en je zult zien dat ook jij zout, licht geweest bent voor anderen. Laten wij God danken daarvoor.