

Openbaring des Heren, Xaveriuskerk, Jes. 60, 1-6, Ps. 72, 2. 7-8. 10-13; Ef. 3, 2-3. 5-6; Mt. 2, 1-12 Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, al bij de geboorte van het kind Jezus roept zijn komst op aarde uiteenlopende reacties op. Want aan de ene kant komen er wijzen uit het Oosten om het kind te huldigen. Deze wijzen kwamen vermoedelijk uit Perzië, dat grote land dat nu Iran wordt genoemd, dat nu weer volop in het nieuws is en waar christenen en andere bevolkingsgroepen nog altijd met harde hand wordt onderdrukt. In de tijd van Jezus waren er in dat land wijzen die zich bezig hielden met de bestudering van de sterren en met droomuitleg. Zij hebben een ster gezien, die zij gevolgd zijn. Op deze manier wordt de geboorte van Jezus geopenbaard door middel van een licht aan de hemel. De drie wijzen van verschillende rassen, aan wie de Heer wordt geopenbaard, zij staan symbool voor alle volkeren. Iedereen die wandelt in het licht, die bereid is zijn hart te onderzoeken en zich open te stellen voor de goddelijke genade, kan de Heer vinden.

Maar aan de andere kant zijn er mensen die vooral verontrust zijn door de komst van de Heer, zoals koning Herodes en de hogepriesters en schriftgeleerden uit die tijd. Zij wisten uit het Oude Testament, van de profeet Micha, dat de Messias geboren moest worden te Betlehem in Juda, zoals ook koning David uit Betlehem kwam. Maar als het dan zover is, reageren zij verontrust. Wat betekent die aankondiging dat er een nieuwe leider van het volk geboren zal worden? Het zal betekenen dat de oude leider, koning Herodes en zijn Romeinse machthebbers uiteindelijk het veld moeten ruimen. Herodes zal met woede reageren als de wijzen vertrokken zijn om het Kind hun hulde te gaan brengen. Zo is de boodschap van het Christendom voor veel mensen nog steeds een reden tot ongerustheid, discriminatie en soms zelfs tot agressie. We zien dit in vele landen van Noord-Afrika, in het Midden-Oosten en in het Verre Oosten. Jezus brengt mensen in beweging, Hij zorgt voor verandering en dat is niet altijd wat mensen willen.

In de Evangelielezing van vandaag horen we dat de drie wijzen zijn gekomen om het Kind Jezus geschenken te brengen, van goud, wierook en mirre. Deze geschenken staan symbool voor de hoge waardigheid en voor de roeping van het kind. Goud is een geschenk, een echte Koning waardig. Al bij de profeet Jesaja horen we hoe Arabische volkeren uit Midjan en Sjeba naar het licht van Jeruzalem trekken en geschenken met zich mee brengen, goud en wierook. Wierook werd al in de tijd van Mozes gebruikt als reukoffer aan God. Het dient eveneens voor de heiliging van de offergaven.

Met wierook als een geschenk voor het Kind Jezus, drukken de wijzen met een teken uit dat het hier gaat om een goddelijk kind, dat zijn leven zal geven als een offer voor velen.

Hun gebaar wordt nog eens versterkt door de derde gave, de mirre. Uit het boek Exodus weten we dat mirre werd gebruikt als een geurig kruid voor de bereiding van zalvingsolie. Met deze olie werd de tent van samenkomst en de ark van het verbond geheiligd en werden eveneens de priesters gezalfd. Maar mirre werd eveneens gebruikt bij het balsemen van de lichamen van overledenen en staat daarmee symbool voor de vroege dood die Jezus moest ondergaan. De geschenken wijzen dus zowel op het koninklijke karakter en de goddelijke natuur van het Kind Jezus, als ook op het lijden dat onvermijdelijk bij zijn leven zou horen.

De drie wijzen uit het Oosten komen bij het Kind Jezus om Hem hulde te brengen. Zo zijn ook wij hier samengekomen om aan Jezus onze hulde te brengen, door middel van onze gaven van gebed en van brood en wijn. Jezus Christus is gekomen voor iedereen. Door de heilige Geest is een universele boodschap geopenbaard aan de apostelen en profeten. De genade Gods is ook voor ons gegeven, schrijft de heilige Paulus, zoals we hoorden in de tweede lezing. Wij dragen onze gaven op aan God, als teken van onze dankbaarheid aan Jezus, onze Koning van de vrede, die ons leven leidt door zijn wijsheid en rechtvaardigheid, die duurt tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden

Pr.: brengen we vol vertrouwen onze gebeden tot God onze hemelse Vader:

L.: Bidden we dat we aan God het beste van onszelf mogen aanbieden, dat onze talenten als goud mogen schitteren, laat ons bidden,

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Dat de volkeren ook nu nog in Jezus het goddelijk Kind herkennen, dat onze gebeden tot Hem als wierook mogen opstijgen tot bij de Vader, laat ons bidden,

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Voor de mannen en vrouwen in onze stad die geen dak boven hun hoofd hebben, dat er licht mag zijn in hun leven, dat zij mensen mogen ontmoeten die met hen zoeken naar een goede toekomst, laat ons bidden,

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Voor onze dierbare overledenen, dat onze herinneringen aan hen zacht mogen zijn als mirre, laat ons bidden,

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

In deze viering bidden we in het bijzonder voor...

en in een moment van stilte voor wat we met ons mee dragen in ons hart...

Laat ons bidden,

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pr.: Goede God, dit zijn onze gebeden en intenties. U kent ons, U weet wat er leeft in ons hart. Wij vragen U: wil ons genadig verhoren, door Christus, onze Heer.

A.: Amen.