

Nieuwjaarsdag 2020, RK kerk De Krijtberg

Num. 6, 22-27; Ps. 67, 2-3.5-6.8; Gal. 4, 4-7; Lc. 2, 16-21.

Ward Biemans SJ

Broeders en zusters, in de dagen rond Kerstmis wordt er traditioneel veel muziek ten gehore gebracht in de concertzalen, op radio en televisie. Heel bekende, klassieke muziek voor deze dagen is het Weihnachtsoratorium van Bach. Daarin zit een koraal die gaat over een passage uit het evangelie van vandaag. Nadat de herders het Kind Jezus in de kribbe hebben gezien, keren zij vol blijdschap terug naar hun schapen, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij hadden gehoord en gezien; het was juist zoals hun gezegd was. De koraal bezingt waarom zij zo verheugd waren: *Seid froh dieweil, seid froh, dass euer Heil ist hie ein Gott und auch ein Mensch geboren.* Het Kind in de kribbe, dat zij gevonden hadden, is tegelijk God en mens. Niet dat de herders dat meteen helemaal begrepen hadden; wel had een engel aan hen verteld dat de Christus, de Messias zou worden geboren in een kribbe. Het zou uiteindelijk tot de vierde eeuw na Christus duren toen het mysterie van de menswording verwoord werd tijdens het Concilie van Nicea. Daar werd gesteld dat de Zoon één is in wezen met de Vader. De herders konden zich al wel zeer in dit geheim verheugen en zo ook wij.

De heilige Paulus voegt hieraan toe in zijn brief aan de Galaten dat wij door de zending van Gods Zoon ook zelf het kinschap van God hebben ontvangen. God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden. En de Zoon, Jezus, richtte zijn gebed altijd tot God, zijn Vader. Dus, doordat wij Jezus hebben leren kennen en Hij in ons hart is, kunnen wij ook zelf tot God, onze Vader bidden. Zo zijn wij zelf kinderen van God geworden.

Daaruit bestaat de redding die Jezus ons brengt. De naam 'Jezus', die het Kind ontvangt wanneer het wordt besneden, die naam betekent: de Heer redt. Wij hebben die redding nodig, omdat wij van onszelf uit niet de volmaaktheid hebben die de Zoon Gods kenmerkt.

De wijze waarop de Heer ons redt is doordat Hij ons in staat stelt te geloven in God de Vader, door de Geest die in ons hart is en die ons de woorden geeft, om goed te kunnen bidden.

Daarnaast moeten we in de tekenen van deze tijd blijven zoeken naar Gods aanwezigheid. Ik ben er van overtuigd dat we God dan ook zullen vinden in ons

leven hier en nu. In de woorden van de Schrift, in de rituelen van de Kerk, in de liefde van en voor onze naasten en in ons persoonlijk gebed. We kunnen daarbij een levenshouding trachten te ontwikkelen zoals Maria.

Zij bewaarde de woorden van de herders in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. Op grond van deze blijde Boodschap van de geboorte van Gods Zoon wordt Maria ook wel 'Moeder van God' genoemd, omdat zij de moeder is van onze Verlosser Jezus. De heilige Gregorius de Wonderdoener, een bisschop uit de derde eeuw, vroeg zich af of het hart van Maria de bewaarplaats is van alle mysteries. Zij heeft immers alles meegemaakt dat Jezus overkwam, vanaf zijn menswording in haar schoot, zijn geboorte en kinderjaren, zijn verborgen en openbare leven, zijn dood en verrijzenis, zijn hemelvaart en vervolgens de nederdaling van de heilige Geest, de Geest van Jezus, met Pinksteren. We kunnen vol vertrouwen om de voorspraak van Maria vragen, om zo tot haar Zoon Jezus te komen. Misschien wel het beste voornemen dat we kunnen hebben aan het begin van het nieuwe jaar, is om te bidden om haar voorspraak, steeds weer opnieuw.

Broeders en zusters, als we elkaar een zalig Nieuwjaar toewensen, dan wil dat zeggen gelukkig, en wel geluk dat uit Gods hand komt. Op het einde van de Mis zullen we, conform de traditie van het Oude Testament, Gods zegen afsmeaken over het nieuwe jaar. Daarbij gaat het net als in de eerste lezing om een drievoudige zegen: dat God de Heer zijn volk beschermt, dat Hij zijn volk genadig is en dat Hij hen vrede schenkt. De Heer beschermt, doordat kwade krachten niet zullen overwinnen. De Heer is zijn volk genadig, dit betekent dat Hij zijn volk met zijn erbarmen en goedheid tegemoet komt. En de Heer schenkt zijn volk vrede, zodat wij in onszelf de rust en de ruimte kunnen ervaren om Hem te loven en te prijzen. Amen.