

Nog maar drie dagen, beste mensen, en dan is het Kerstmis. De voorbereidingen zijn in volle gang. Als u het Koningsplein oversteekt en de Heilige Weg in gaat, hier vlak om de hoek, dan kunt u de slagzin niet missen die prachtig verlicht boven u hangt: "Shop Non Stop!" staat daar. Dat is ongetwijfeld één manier om je op Kerstmis voor te bereiden. En we doen natuurlijk allemaal onze portie boodschappen in deze dagen, om er voor te zorgen dat ons kerstfeest een vrolijk kerstfeest wordt.

Over drie dagen, beste mensen, is het alweer Kerstmis. Wat gaan we die dag eigenlijk vieren? Waar zijn we ons zo druk op aan het voorbereiden? We vieren dat de dagen niet nóg korter worden. Dat de duisternis niet nóg duisterder wordt. Dat het licht niet overwonnen wordt, want van nu af aan worden de dagen weer langer. We vieren het licht, het nieuwe licht, vernieuwd licht, leven gevend licht.

Voor ons Christenen is het ware licht dat in onze wereld is gekomen Jezus Christus, onze Heer, zoon van David, Zoon van God. We weten wel niet de precieze datum van zijn geboorte, maar we hebben voor zijn geboortedag gekozen de dag van het overwinnende licht. Die keuze is een geloofsbelijdenis. We belijden dat zijn komst in onze wereld uiteindelijk het duister zal verdrijven, het duister dat nu de volkeren en de mensheid nog in zijn greep houdt. We vieren onze hoop en overtuiging dat Gods goedheid de overhand zal krijgen over zonde en kwaad.

Het is nog maar drie dagen, lieve mensen, dan is het weer Kerstmis. Dat hebben we al zo vaak gevierd, 40, 50, of 60 keer of misschien nog vaker. Maar als we vandaag de wereld rondkijken dan vinden we chaos, onrust en geweld. We voelen de dreiging die uitgaat van het snel veranderende klimaat. Het is niet vreemd als de vraag bij je opkomt: wat hebben we eigenlijk aan die incarnatie, die menswording van God? 2000 jaar later is vrede en gerechtigheid nog niet de meest opvallende eigenschap van onze samenleving. De oude profeet zag een toekomst waarin zwaarden werden omgesmeed in ploegijzers, maar nu praten onze leiders over de vernieuwing van onze atoomwapens. De profeet zag de wolf zij aan zij leven met het schaap, maar dat is bepaald nog niet het geval, integendeel. In plaats van meer één te worden drijven we steeds verder uit elkaar. Het wordt langzamerhand heel duidelijk dat we God niet zullen zien neerdalen om met zijn goddelijke macht de puinhoop op te ruimen die wij van zijn schepping hebben gemaakt. Dat heeft Hij ook nooit beloofd. Dat is duidelijk niet zijn manier van de wereld te redden.

Nog maar drie dagen, beste vrienden en vriendinnen, dan vieren we Kerstmis. Dan gaan we vieren wat God wél gedaan heeft om onze wereld te redden. God heeft meer gedaan dan wie ook had mogen verwachten. Hij gaf ons zijn Zoon, om mens te worden zoals wij en om ons leven te leven zoals God hoopte dat wij het zouden leven. Hij is de weg gegaan van vrede en gerechtigheid en hij stichtte koninkrijk van God waar Hij ook maar mensen ontmoette, hun kwalen genas of hun diepste verlangens vervulde. Dat heeft God gedaan. En Jezus gaf ons de belofte dat Hij bij ons zal blijven alle dagen tot het einde van de tijd.

God heeft alles gedaan wat Hij kon. God heeft alles gedaan wat hij ooit zal doen. Het is belangrijk dat we dat goed snappen. Want nu is het onze beurt om het visioen van de profeten waar te maken. Als wij in het voetspoor van Jezus treden. Als wij gaan leven zoals Jezus leefde, meer op Jezus gaan gelijken. Als wij meer gaan denken zoals Hij dacht en handelen zoals Hij dat deed, dan zijn we op weg in de goede richting.

Nog maar drie dagen, beste mensen, en dan gaan we weer de geboorte van Jezus Christus vieren, de komst van God in onze wereld. En we vieren dat niet als een wonderbaarlijk gebeuren van 2000 jaar geleden, maar we vieren dat die komst een werkelijkheid is die zo maar vandaag kan gebeuren. En we bidden dat Jezus in ons hart geboren mag worden en in het hart van iedere mens. Want dan kunnen wij het kerstfeest zien gebeuren in ieder van ons.

Hoe zou Jezus vandaag Kerstmis laten geschieden? Al de miljoenen lichtjes, waarmee de wereld het duister de baas tracht te worden laten Hem vermoedelijk koud. Hij zou juist diegenen opzoeken die in het duister zitten om hen het licht van zijn mensenliefde te brengen. En iedere keer dat wij de glitter en de oppervlakkige vrolijkheid van deze dagen laten voor wat ze zijn en onze aandacht schenken aan iemand die ongelukkig is of eenzaam of in de put, dan kan Kerstmis gaan gebeuren. Ik weet niet of u nog kerstkaarten schrijft of goede wensen per mail, maar een paar welgemeende, warme woorden kunnen voor een ander Kerstmis doen oplichten.

Dit zou het moment kunnen zijn om een ruzie bij te leggen en om vergeving te schenken. Verbroken beloftes kunnen worden ingelost. Het oppervlakkige Kerstfeest, het resultaat van "Shop Non Stop", gaat snel voorbij. Maar misschien kunnen we op een dieper niveau Kerstmis laten gebeuren. Met onze liefde kunnen wij God in onze wereld binnen laten komen en in ons leven. Dan komen er over drie dagen niet alleen vrolijke Kerstdagen op ons af, maar dan wordt het dit jaar een Zalig Kerstfeest, Amen.