

Deze week hadden we het over het evangelie van vandaag. Ik vroeg of ik moest preken over de eindtijd, over rampen en oorlogen of over de aanwezigheid van God. Iemand reageerde nogal fel: *“Je gaat toch niet preken over het einde van de wereld. We hebben zondag een feest.”*

Toch gaat het evangelie over schrikwekkende dingen die gebeuren in onze wereld. *“Zoals het was in de dagen van Noach ...”*. Dat roept geen prettige herinneringen op: de hele mensheid werd gestraft en uitgeroeid omwille van de zonde. En in de dagen die de zondvloed voorafgingen, waren de mensen bezig met de gewone dingen van het dagelijks leven: eten en drinken, zorgen voor gezin en familie .. Zij waren niet bezig met bekering of wachten op God. Dus werden ze verrast.

Daarvoor wil Jezus ons waarschuwen: we moeten niet bevreesd zijn dat er angstaanjagende gebeurtenissen komen en het einde van de tijd. Wanneer wij naar onze wereld kijken, wanneer wij de nieuwsmedia volgen, dan zien we elke dag weer zaken gebeuren waar wij van schrikken. Er is langs alle kanten geweld en oorlog: regeringen schieten op protesterende onderdanen, drugsbendes gooien granaten en schieten onschuldige mensen neer, het regenwoud wordt gekapt voor de winst van grote internationale firma's. En in elke familie zijn er zorgen en conflicten: scheidingen, ziekte, werkloosheid of een ongelukkige baan. Het schrikwekkende is aanwezig in onze wereld.

Jezus waarschuwt: Laat je daardoor niet afleiden, wees waakzaam want de Heer komt als je Hem niet verwacht.

Wachten op de Heer is een actief wachten, het is de komst van de Heer voorbereiden. Net zoals kinderen de komst van Sinterklaas voorbereiden door nog braver en beleefder te zijn dan anders, door hun wensen bekend te maken, door hun schoentje klaar te zetten ... Zo zouden wij, gelovigen ook moeten bezig zijn met het voorbereiden van de komst van de Heer.

Vandaag is er een feestje in de Krijtberg voor velen die op hun manier de komst van de Heer voorbereiden. Zij zijn niet alleen bekommerd om hun eigen leven en veiligheid. Zij stellen zich ook ten dienste van de vele mensen die hier in de Krijtberg God komen zoeken. Er zijn de kerkwachten die het kerkgebouw open houden en mensen toe laten dit mooie gebouw te bezoeken en iets te ervaren van onze God die bij mensen komt. Er is de kleine groep die op bezoek gaat bij zieken, bejaarden en eenzamen. Er zijn de acolieten en lectoren die heel bewust God nabij brengen in de liturgie. Er is de schoonmaakploeg met aandacht voor orde en netheid in Gods huis. Er zijn de mensen van de receptie die iedereen die komt aanbellen willen helpen. Wij hebben de zangers die ons in de liturgie tweemaal leren bidden.

En als ik mensen vergeten ben, zal God hen nog meer genadig zijn. Want zij zijn waakzaam en bereiden ook voor anderen de komst van de Heer voor. Zij laten zich niet bang maken door de chaos en de dreiging van onze tijd. Zij geloven dat God naar mensen komt in die kleine dienstbaarheid die zij aan de dag leggen.

Laten wij aan hen een voorbeeld nemen: laten ook wij ons inzetten om die kleine daden van goedheid te stellen voor de mensen rondom ons. Om tegen de drukte en de dreiging van onze tijd iets van Gods liefde te tonen aan onze medemensen. Hoe klein ook, het is een voorbereiding op de komst van God met Kerstmis.