

Hoogfeest Allerheiligen 2019 - Ben Frie SJ

Wat is heilig? Heilig is toch wel heel speciaal, iets dierbaars, iets waar je zorgvuldig mee omgaat. Voorwerpen kunnen heilig zijn voor ons, maar toch vooral – hoop ik – mensen. Mensen uit onze geschiedenis, maar misschien ook mensen van nu, vandaag. Heilig zijn ze geworden omdat ze liefde toonden, en wel zo groot dat in hen de liefde van God zichtbaar werd. Dat maakt ze heilig, heilzaam.

Soms zijn er mensen, die ons daar iets van laten zien. Grote mensen met grote invloed, maar evenzeer kleine mensen die onbeduidend lijken. Mensen ver weg, historisch omdat ze van grote betekenis waren, en soms ineens iemand die je zelf hebt gekend. Soms is er iemand die je duidelijk toont: mensen zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Soms lijken wij op Hem.

Matteüs toont ons de levenshoudingen die ons zalig maken, heilig. Zachtmoedigheid, barmhartigheid, zuiverheid, vredelievendheid. Maar ook verdraagzaamheid, en het risico dragen van mishandeling. Vandaag nog zijn er christenen, die van alles beroofd worden alleen omdat zij christen zijn. Zij worden een verwijzing naar Christus zelf.

Tallozen zijn het er, die geleefd hebben in Jezus' geest. Een enorme menigte, twaalf maal twaalfduizend – onvoorstelbaar, een menigte die niemand tellen kan, overal vandaan. Allemaal hebben ze hun gewaden wit gewassen in het bloed van het Lam – een onmogelijkheid, visueel alleen al, maar de suggestie is sterk: wie met Christus lijdt, zal Hem ook volgen op zijn weg naar de eeuwige liefde van God. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen het vermogen van onze God om allen naar zich toe te trekken.

De kerk kent vele namen van mensen die waren zoals wij verlangen: zij gaven een beeld van Jezus, van de barmhartige God, door hun gedrag, door hun moed, door hun vroomheid. Intens verbonden waren zij met God, zozeer dat het mensen van de wijs bracht. Zulke mensen mogen in onze overtuiging deel uitmaken van de gemeenschap van de heiligen. Dat zij ons mogen helpen op de weg naar God en uitdagen om misschien op hen te gaan lijken.