

Soms ben ik vol verwondering en bewondering over hoe ouders voor hun kinderen zorgen. Altijd weer zijn zij bereid zichzelf op de tweede plaats te stellen en hun kinderen op de eerste plaats. Er zijn natuurlijk ook andere ouders, die eerst aan zichzelf denken. Zo hoorde ik over jonge ouders die hun baby een slaapmiddel gaven om zelf te kunnen uitgaan. Maar ik hoorde ook veel verhalen van mensen die telkens weer op weg zijn voor hun kinderen of kleinkinderen. En vreemd genoeg voor de zwakke kinderen hebben ze meer aandacht en overgave. Ze kunnen er niet over zwijgen: over al het goede moeten ze vertellen en hun zorgen moeten ze ook kwijt kunnen.

Het evangelie toont ons met wie Jezus meeleeft: Jezus eet en drinkt met tollenaars en zondaars, met het uitschot van de maatschappij, zoals de farizeeën hen noemen. Jezus gaat om met volk die bij iedere goede burger een slechte naam hebben. Wat gaat Jezus bij die mensen zoeken? Waarom gaat Hij met hen om?

Hij vertelt het ons zelf: hij is als een herder op zoek naar een schaap dat verloren gelopen is. Hij is als een vrouw op zoek naar het geld waar ze van leven moet. Hij is als een vader die blij is als zijn weggelopen zoon terugkomt.

Paulus heeft heel goed begrepen wat Jezus op aarde is komen doen. Hij dankt God want ik was een tegenstander van Jezus. Jezus heeft mij niet verworpen en veroordeeld, integendeel "Hij heeft mij weer op de goede weg gebracht. God heeft mij vergeving geschonken" En dat is wat Paulus de mensen wil meegeven: kom tot inzicht en God geeft je een nieuwe kans.

Het gaat in de drie gelijkenissen die Jezus ons meegeeft: het verloren schaap, het verloren geldstuk en de verloren zoon, eigenlijk niet om wat er verloren is maar om de vreugde van degene die terugvindt: de goede herder, de ongeruste huisvrouw of de vader van twee zonen. In de verhalen van Jezus vertelt Hij altijd over zijn Vader: er is meer vreugde in de hemel over 1 zondaar die terugkomt dan over 99 rechtvaardigen die niet begrijpen wat ze hebben.

Of je nu verloren loopt door domheid (het schaap) of per ongeluk (het verloren geldstuk) of uit drang naar vrijheid (verloren zoon) of omdat je niet gevonden wil worden (de oudste zoon): het doet er niet toe waarom. De Vader gaat altijd op zoek naar wat verloren is en is overgelukkig wanneer Hij terug verenigd is met de verlorene.

De vraag die vandaag aan ons gesteld wordt is of wij dat in ons leven al ervaren hebben. Mogen terugkeren, wat er ook gebeurd is? Je kunt dat hebben van kinderen tegenover hun ouders. Dat is voor mij een van de basiservaringen van mijn leven als mijn vader 's avonds zei: je bent weer stout geweest. Wat moet ik met je aanvangen? Toontje toch, je bent en blijft mijn zoon. Dan gaf hij een kruisje voor het slapen gaan.

Je kunt het hebben van man en vrouw: als een echtpaar een jubileum viert 25, 40, 50 jaar dat ze dan elkaar aankijken en van elkaar weten: wat er ook gebeurd is, ik kan niet zonder jou.

Mensen, wij gelijken op God die naar ons op zoek gaat als wij verloren lopen. Als wij niet meer naar God omzien, als wij bewust en moedwillig andere wegen gaan, als wij geen barmhartigheid willen, dan nog zoekt God naar ons.