

3<sup>e</sup> zondag van Pasen, jr. C, Xaveriuskerk, Hand. 5, 27-32. 40-41; Ps. 30, 2. 4-6, 11-13; Apok. 5, 11-14; Joh. 21, 1-19

Broeders en zusters, waarschijnlijk maakt een aantal van u wel eens gebruik van Facebook, Twitter of Instagram. Met deze sociale media kan je vertellen waar je mee bezig bent, laten zien wat je hebt meegemaakt of wat je ergens van vindt. Andere mensen kunnen jou dan volgen. Er bestaan zelfs allerlei Twittercursussen. Aan deelnemers wordt geadviseerd om niet alleen te streven naar zoveel mogelijk volgers, maar om ook zelf anderen te blijven volgen. Zo kan je leren, hoe je een zinvol bericht op het internet plaatst, waar anderen ook echt wat aan hebben.

En dan horen we in het evangelie van vandaag Jezus tegen Petrus zeggen: 'Volg Mij'. Het gaat hier niet alleen om het volgen van meningen of mooie plaatjes. Als we het evangelie in zijn geheel bekijken, dan is het duidelijk dat wat Jezus aan Petrus en ook aan ons vraagt, is dat we onder alle omstandigheden de Heer blijven volgen, wat er ook gebeurt. De eerste leerlingen hebben dit ook gedaan, nadat ze de Heer diverse keren op mysterieuze wijze hebben ontmoet, na zijn verrijzenis. Want dat is het ongekende nieuws van het evangelie, dat de Heer met hen spreekt en met hen eet, na zijn dood.

De apostelen hebben inderdaad alles achter zich gelaten en zijn naar alle windstreken uitgetrokken om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen, zo hoorden we in de eerste lezing uit de Handelingen. Door hun toedoen werden mensen genezen en de gemeente van gelovigen groeit snel. Dit leidt tot afgunst bij de hogepriesters en zij verbieden de apostelen dan ook om in Jezus' Naam onderricht te geven. Maar de apostelen gaan door, ongeacht de consequenties. Aanvankelijk worden ze in vrijheid gesteld; later zullen sommigen van hen hun optreden met de dood moeten bekopen. En nog altijd worden christenen het slachtoffer van vervolgingen, zoals recent in Nigeria en Sri Lanka. Hun leiders, de bisschoppen, opvolgers van de apostelen, blijven oproepen tot rechtvaardigheid en verdraagzaamheid.

Net zoals de apostelen blijven de bisschoppen Jezus Christus verkondigen als de verrezen Heer. Zij kunnen niet anders. Als je ergens helemaal vol van bent, zoals Petrus die de Heer aan het strand herkent en pardoes het water inspringt, dan wil je je overtuiging en je vreugde met anderen delen. En ze zagen het resultaat, in het Evangelie symbolisch weergegeven met de kolossale visvangst.

Maar ook als we maar weinig direct resultaat van onze inspanningen zien, is het zaak om te blijven geloven. Aan ons kan de vraag worden gesteld die Jezus aan Petrus stelt, tot driemaal toe: ‘Simon, zoon van Johannes, heb ge Mij lief?’ Wanneer Petrus tot driemaal toe bevestigend antwoordt, krijgt hij van Jezus de opdracht mee de schapen en de lammeren te weiden. Na Jezus’ Hemelvaart zou Petrus inderdaad tot leider van de apostelen uitgekozen worden, verantwoordelijk voor de almaar groeiende Kerk. De doorslaggevende vraag voor dit Petrusambt is dus: ‘Hebt ge Mij lief?’

In het beminnen van God met al onze krachten en van onze medemens als onszelf ligt het antwoord besloten op datgene wat Jezus van ons vraagt. Ongeacht het onbegrip of de weerstand die dit kan oproepen. Petrus gaat ervoor. Hij wordt in de iconografie vaak afgebeeld met sleutels in de hand. De sleutels van het hemelrijk.

Die andere apostel, die Jezus liefhad, Johannes, schildert in de Apokalyps het tafereel van het Lam dat aanbeden wordt in de hemel en macht, wijsheid en lof ontvangt. Het Lam symboliseert de verheerlijkte Christus, tegelijk een beeld van onschuld en van kracht. Zo is ook de liefde tegelijk kwetsbaar en krachtig. De liefde tot God vraagt veel van ons, maar geeft een beloning die zo groot is, dat je je het niet voor kunt stellen. Daarom drukt de Bijbel dit uit in beeldtaal, zoals van de visvangst en in het visioen van Johannes van het hemelse Lam. Jezus vraagt eigenlijk aan ieder van ons of wij Hem en elkaar beminnen. En als dat zo is, dan is het aan ons om van harte te beantwoorden aan zijn oproep: ‘Volg Mij’. Amen.

## Voorbeden

Pr.: Bidden wij tot de God van onze vaders die Jezus ten leven heeft gewekt en Hem als Leidsman en Verlosser heeft verheven aan zijn rechterhand:

L.: Om eenheid in de Kerk; dat ondanks de vele verschillende mensen het ene net niet scheurt. Laat ons bidden:

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Bidden wij op deze Bevrijdingsdag voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de landelijke politiek of wereldwijd: dat zij zich door Gods Geest laten leiden en zorg hebben voor het algemeen welzijn, opdat allen zich inzetten voor een duurzame vrede. Laat ons bidden:

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Om genezing en kracht voor de zieken en om troost voor de bedroefden. Laat ons bidden:

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Om de kracht van Gods Geest voor ons, die geroepen zijn van Christus te getuigen. Laat ons bidden:

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

L.: Om verhoring van de intenties van onze gemeenschap:

...

en een moment in stilte voor wat ons persoonlijk ter harte gaat ...

Laat ons bidden:

A.: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Pr.: Almachtige eeuwige God, uw Zoon heeft zijn leerlingen geroepen om vol vertrouwen de netten uit te werpen; wij bidden U: dat ook nu uw Kerk niet tevergeefs de netten uitwerpt, maar haar vangst overvloedig mag zijn. Door Christus onze Heer.

A.: Amen.

