

5^e Zondag door het jaar – Toon Suffys SJ

Judas heeft zopas het laatste avondmaal verlaten. Wij weten wat hij gaat doen. Hij zal Jezus overleveren aan de hogepriester. Jezus weet het ook. Jezus weet wat Hem te wachten staat: nu komt het moment van de waarheid. Zal Jezus nu consequent de wil van de Vader volbrengen? Jezus gelooft in zijn zaak. Hij zegt Hij: *Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt en in Hem wordt God verheerlijkt.*

Met deze uitspraak heb ik lang overhoop gelegen. Ik begreep niet welke heerlijkheid zichtbaar zou worden. Het gaat hier toch vooral om verraad, foltering, lijden en dood. Waar is daar iets van heerlijkheid aan. Ignatius in zijn Geestelijke Oefeningen spoort ons aan bij het mediteren, het contempleren van het lijden van Jezus te zien hoe de heerlijkheid van God zich openbaart.

Ik vocht daarmee want verraad, verstoten worden, lijden, pijn en dood ... dat alles heeft niets heerlijk in zich.

Toch zegt Jezus dat Gods grootheid duidelijk zal worden. Toen wij in de bezinningsgroep enkele jaren geleden spraken over het lijden van Jezus, zei een jongere (20 jaar): wat mij zo fascineert is hoe Jezus in al dat lijden zo echt een goede mens blijft.

Dat was voor mij de aanwijzing om meer te begrijpen van de heerlijkheid Gods. Volg Jezus in zijn lijden en je zult zien hoe Hij in alle omstandigheden zichzelf blijft, hoe Hij toont wat God van Hem verwacht, hoe Hij de wil van de Vader volbrengt.

In al zijn lijden blijft Jezus aandacht hebben voor de mensen rondom Hem. Hij roept en schreeuwt niet tegen zijn vervolgers, maar blijft getuigen van zijn relatie met God.

Onderweg naar Golgotha heeft Hij aandacht voor de vrouwen van Jeruzalem: ween niet om Mij maar om wat jullie kan overkomen. op het kruis in al zijn pijn heeft Hij aandacht voor zijn moeder en voor de leerling: vrouw zie daar uw zoon. Zoon zie daar uw moeder. Hij heeft aandacht voor de berouwvolle moordenaar. Hij vraagt vergeving voor zijn beulen. Hij blijft vertrouwen op God, Hij bidt psalm 22 die begint met "God mijn God waarom hebt Gij mij verlaten" En die eindigt met "ik zal over uw goedheid aan mijn broeders vertellen".

Het is een psalm van vertrouwen.

Daar ligt voor mij de heerlijkheid van God: Jezus blijft tot in de dood met mensen, met God verbonden.

En dat zie je ook gebeuren in onze wereld. Iedereen kent wel iemand die in moeilijke omstandigheden aandacht blijft hebben voor zijn medemens. Ik denk vaak dat onze wereld blijft bestaan omdat ouders, wat er ook gebeurt, voor hun kinderen blijven zorgen. Er zijn zoveel mensen die op een goddelijke manier mens blijven ook als het moeilijk gaat.

Begrijp je het enthousiasme van de heidenen. Zij kennen alleen goden voor wie de mens een speelbal is, goden zonder medelijden en alleen belust op eigen eer en macht. Dan vertelt Paulus hen over een God die zijn eigen leven geeft opdat de mens zou leven. Een God die mensen de kracht geeft om in alle omstandigheden het goede te doen. als je die God niet kende, zou je dan ook niet in Hem gaan geloven?

Dat is wat mensen nog altijd doen: geloven in ene God die hen de kracht geeft om goed mens te zijn wat er ook gebeurt.

Laten wij Gods kracht vragen om ook daarin Jezus na te volgen.