

Homilie Kerstdag 2018 • Toon Suffys SJ

Verleden week stond er in de krant dat wij het kerstfeest verkeerd interpreteren. Wij spreken van een feest van vrede voor mensen van goede wil. Maar het Kerstverhaal in de evangelies begint met de onveilige situatie van de tijd waarin Jezus geboren wordt. Matteüs verhaalt over Herodes die om zijn macht te handhaven de kinderen laat vermoorden. Lucas verhaalt van een volkstelling: de Romeinen willen weten hoeveel mensen zij overweldigd hebben en hoeveel dat aan belastingen zal opbrengen. Daarom moeten mensen hun huis en veiligheid verlaten om zich te laten inschrijven in de stad van hun voorouders.

Johannes biedt ons geen verhaal over de geboorte van Jezus. Hij schildert ons een nieuwe schepping. Vanaf het begin heeft God het duister en de zonde willen overwinnen. God wil de mensen laten leven in het licht dat ons de weg naar het goede toont. God heeft dat zo vanaf het begin gepland en Jezus, het Woord, komt dat nu verwezenlijken. Hij toont ons de weg naar het goede.

Wat toont Christus ons in dit kerstverhaal? Wat is het goede dat Hij laat zien? Wij zien een kind geboren, ver van huis, in armoede, er is geen plaats voor Hem. Wij zien de kou en de verlatenheid. Is dat de blijde boodschap?

God komt op aarde als een kind, hulpeloos als een pasgeboren kind. Maar dat kind wordt omringd door liefde. Jezus toont ons reeds bij zijn geboorte dat Gods liefde midden onder ons is. Hij toont ons hoe een pasgeborene in die hachelijke wereld liefde ondervindt. Hij toont ons hoe liefdevol, beschermend en vertroetelend ouders met hun kinderen omgaan. Hij toont ons dat vreemden, herders en wijzen, vol goedwillende belangstelling naar dat kind komen kijken. De engelen zingen dat er vrede is door mensen van goede wil.

Die liefde van ouders verwarmt het hart van onze grote God. De geboorte van Jezus heiligt die liefdevolle zorg en belangstelling van de ouders, maar ook van andere mensen die pasgeboren leven dragen en beschermen. In die stal van Bethlehem toont God hoezeer zijn licht ons leidt naar die warme verbondenheid, die gezelligheid die wij zo waarderen.

Een heel leven lang ondervinden wij die belangstelling en zorg van onze medemensen voor ons soms hulpeloos persoonkje. Die gedachte boeit mij dit jaar aan het kerstgebeuren. In dat armzalige stalletje voelt God de kern van onze liefde voor elkaar. Hij ervaart de liefde van Maria en Jozef, maar ook de belangstelling van zorgende herders en ander volk dat naar de pasgeborene komt kijken. God kijkt anders naar onze wereld dan wij het doen. Hij waardeert de liefde van mensen voor elkaar in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Hij bevestigt: dit is de vrede die Ik de hele wereld wil geven, de vrede van de mensen van goede wil.

Gisteren eindigde in België, in Vlaanderen, de warmste week. Een goodwill actie van de openbare omroepen om geld in te zamelen voor goede doelen. Er waren zo'n 1700 goede doelen. De actie bracht heiligen, € 17.250.000, 7 miljoen meer dan verleden jaar. Er zijn in verschillende steden maaltijden voor daklozen voor eenzame mensen. Families komen samen om hun verbondenheid te vieren.

In Jezus heiligt God deze liefde voor elkaar. Het kan voor ons alleen maar een aansporing zijn om te geloven in wat wij alle dagen meemaken. Alle dagen zijn mensen vriendelijk voor ons, alle dagen zorgen mensen voor ons. Alle dagen zijn wij omringd door mensen van goede wil. Het gebeurt zo vaak, dat wij er geen aandacht meer voor hebben. Het is niet spectaculair meer. Daarom doen wij er goed aan elke avond terug te kijken en te zien hoeveel liefde wij ontvangen en gegeven hebben.

Het kerstfeest roept ons op te waarderen wat er is: onderlinge liefde van mensen. Laten wij dus niet vergeten elkaar, en zeker de meest hulpelozen onder ons, liefde en genegenheid te geven. Misschien kunnen wij zo ervaren waarom God van ons houdt en ons leven wil delen.