

Een neefje van mij moest voor school een interview afnemen van een gelovige persoon. Ze hadden in de school geleerd over verschillende godsdiensten: christenen, islamieten, hindoe-isten en boeddhisten, joden. Hij vroeg zijn oom pater om enkele vragen te beantwoorden. Heeft u speciale eetgewoontes volgens uw geloof? Wat eten jullie wel en wat niet? Moeten jullie veel vasten? Dragen jullie speciale kledij? Gaat u op een speciale manier om met anderen? Welke gebeden moeten jullie bidden?

Ik moest daarbij denken dat wij christenen niet opvallen door kledij, eetgewoonten, speciale handelingen ... Wij lijken zo een beetje op te gaan in de grote massa van mensen. Wij zijn niet te onderscheiden van anderen.

Misschien geeft Johannes de Doper ons een beetje een antwoord op die vraag wat voor ons speciaal is. De mensen vragen hem immers: wat moeten wij doen. Zijn antwoorden zijn niet spectaculair.

Deel wat je hebt. Je zou kunnen zeggen: wees barmhartig voor je medemens. Heb oog voor wat ontbreekt aan het leven van de mens naast je. Kijk waar je een ander kunt helpen. Leef niet voor jezelf alleen, maar leef samen met anderen.

Vraag niet meer dan wat is opgedragen. Hiervan kunnen we zeggen: wees rechtvaardig voor je medemens. Breng je medemens niet in moeilijkheden omdat jij meer wilt hebben, meer wilt zijn. Kijk en zie hoe jij op je medemens gelijkt. Heb aandacht voor de gevolgen van je daden voor de mensen met wie je leeft.

Laat je niet omkopen. Je zou kunnen zeggen: wees tevreden met wat je hebt. Heb oog voor wat er is en verlang niet altijd maar naar wat er niet is. Wees dankbaar om wat je hebt.

Wees barmhartig - wees rechtvaardig - wees tevreden

Van de boetepredikant Johannes de Doper hadden we misschien verwacht dat hij ons strenge eisen zou opleggen. Maar Hij is opmerkelijk mild.

Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, maar Johannes zei tegen hen: 'Ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Johannes legt ons die drie eisen op (wees barmhartig - wees rechtvaardig - wees tevreden). Maar de Messias zal ons hart inpalmen met vuur en ons een Geest geven die ons duidelijk zal maken wat God van ons verlangt.

Wij hebben die Geest ontvangen in ons doopsel, in ons vormsel. Wij kunnen leren wat God van ons vandaag verwacht. Zijn wij zoals het volk in de tijd van Johannes, verwachten wij een Messias? Welke verwachten wij dan? Wat zal voor ons het kerstfeest maken tot werkelijk de komst van de Messias? Wat verwachten wij?

In Johannes tijd dachten ze dat de Messias politiek, militair zou zijn en hen zou bevrijden van de Romeinen. Of dat hij een boeteprofeet zou zijn die het einde van de wereld zou aankondigen. Wat verwachten wij? Welke Messias verwachten de mensen van onze tijd: een economische die ons meer inkomen geeft opdat wij meer kunnen consumeren? Verwachten wij een genotsmessias die ons met kerstdag goed laat eten en drinken, die ons geschenken en geluk brengt? Of brengt het kerstekind vrede omdat wij er niet in slagen die vrede zelf op te bouwen?

Wie van ons verwacht een Messias die een kind is? Een kind dat niet in staat is al wat onze wensen te vervullen. Een kind namelijk legt al het werk in onze handen, het nodigt uit zorg en liefde te GEGEVEN. Johannes de Doper bereidt ons voor op de komst van zo'n Messias. Bekeer u, zegt hij, wees zelf barmhartig, rechtvaardig, vol vrede en draag dat uit naar je medemensen. Dan zal de Messias als geest en vuur in je hart leven.

Laten wij God vragen dat Hij ons op Kerst wil voorbereiden.