

Homilie 18e zondag door het jaar
4-5 augustus 2018
Toon Suffys SJ

De mensen zoeken Jezus, maar niet om door Jezus tot God te komen. Zij hebben van de broden gegeten toe zij honger hadden in de woestijn. Dat beeld van die zoekende mensen doet mij denken aan onze tijd, onze maatschappij nu vandaag. Het is zomer en mensen gaan op zoek om hun leven de moeite waard te maken.

Wat maakt ons leven de moeite waard? Dat zal voor een deel afhangen van persoon tot persoon. Er zijn mensen die hun leven zin geven door te werken. Ze willen met hun werk iets brengen waardoor ze niet meer vergeten worden. Anderen vinden hun werk belangrijk omdat ze hun gezin een goed leven willen geven. Dan zijn er weer die werken maar niets vinden, voor wie de zin van het leven in de vrije tijd ligt: doen wat je graag doet, in de zon gaan liggen, zwemmen, lopen, fietsen, bergen beklimmen wanneer je daar zin in hebt. Dit weekend komen hier in Amsterdam mensen die absoluut hun anders-geaard-zijn tot uiting willen brengen. Vinden zij daarin de zin van hun leven?

Mensen zoeken om hun leven zin te geven. Zo ook in Jezus' tijd. Verleden week in het evangelie zijn ze Jezus gevolgd omdat ze gezien hadden dat Hij zieken geneest. Deze week zoeken ze Hem omdat Hij hen brood gegeven heeft waarvoor ze niet hadden moeten werken. "u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent." Het wonder dat ze hun honger konden stillen heeft hen niet dichter bij God gebracht. Integendeel, zij voelen nog meer de nood om te krijgen en het leven gemakkelijker te maken.

Wij komen wel naar Jezus, niet om onze honger te stillen. Misschien komen we Hem van alles vragen dat Hij ons zou kunnen geven opdat wij gelukkig zijn. Misschien zoeken ook wij dat Jezus de leegte in ons leven komt vullen, dat hij onze honger naar ..., het gemis van Willen wij dat Jezus ons gevoel van onvolmaaktheid komt wegnemen?

Dat van onze kant. Jezus zegt zelf: Ik ben gekomen omdat de Vader mij gezonden heeft naar een kudde zonder herder. Geloof in Mij, zegt Jezus, Ik zal u rust en verkwikking brengen. Mijn juk is zacht en mijn last is licht.

En inderdaad, het valt mij op dat mensen die geloven niet zo krampachtig op zoek gaan om hun leven zelf zin te geven. Och, wij doen mee met de trends in onze maatschappij. Ook wij verlangen dat ons werk zinvol is, dat vakantie ons leven kleur geeft, dat wie en wat wij zijn geen obstakel is in relaties.

Maar aan de andere kant is er ook een zekere rust in ons gekomen. Die rust komen wij elke week weer zoeken en elke week vinden wij hier bij Jezus kracht om ons leven goed te leven.

Jezus betekent voor ons dus meer dan brood om te eten, dan een rijke oom aan wie wij alles durven vragen. Jezus brengt ons de kracht en de liefde van onze God.

Wij ondervinden net als de mensen van Jezus' tijd dat Hij meer betekent dan brood en spelen, wat de Romeinse keizers aan het volk gaven om hen voor zich te winnen. Jezus geeft ons kracht om Hem na te volgen: om ons kruis op te nemen als dat nodig is. Om uit liefde voor God en medemens onze tijd, onze aandacht, onze inspanning te geven aan anderen. Daar vinden wij de diepe zin van ons bestaan, in de liefde "zoals Jezus ons heeft liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden". Elke week komen wij die opdracht van Jezus ontvangen. Laten wij ook in deze warme zomermaanden die zending van Jezus ontvangen.

People seek Jesus, but not in order to come to God through Him. Because they have eaten of the loaves as they were hungry in the desert. That image of those people searching reminds me of our time, our society today. It's summer and people go on vacation looking for ways to make their lives worth living.

What makes our lives worth living? This will depend in part on every individual. There are people who give their life meaning by working. They want to bring something that will not make them forget. Others think their work is important because they want to give a good life to their families. Then again there are those who don't think much of working. The meaning of life for them is in leisure time: doing what you like to do, lying in the sun, swimming, walking, cycling, climbing mountains when you feel like it. This weekend, people come here in Amsterdam and they absolutely want to express their different orientation. Do they find therein the meaning of their lives?

People are looking for meaning in their lives, it was so in Jesus' time. Last week in the gospel they followed Jesus because they had seen that he was healing the sick. This week they seek Him because He gave them bread for which they had not had to work. "You are not looking for Me because you have seen signs, but because you have eaten bread and are satisfied." The miracle of being able to satisfy their hunger did not bring them closer to God. On the contrary, they feel an even greater need to get things and have an easier life.

We come to Jesus every week, not to satisfy our hunger. Perhaps we too ask Him of all kinds of things He could give us to make us happy. Perhaps we too are looking for Jesus to fill the void in our lives, for Him to fill our hunger for ..., the lack of Perhaps we want Jesus to take away our sense of imperfection?

That, for our part. Jesus himself says: I came because the Father sent me to a flock without a shepherd. Believe in me, Jesus says, I will bring you rest and peace. My yoke is soft and my burden is light.

And indeed, it strikes me that people who believe don't look so desperately to give themselves meaning to their lives. We are, however, taking part in the trends in our society. We also want our work to be meaningful, that holidays give colour to our lives, that who and what we are is not an obstacle in relationships.

On the other hand, however, we have also been given a certain amount of peace and quiet. We come to seek this peace every week and every week we find the strength of Jesus to live our lives well.

Like the people of Jesus' time, we experience that He means more than bread and play, what the Roman emperors gave to the people in order to win them over. Jesus gives us strength to follow Him: to take up our cross when necessary. To give our time, our attention, our effort to our neighbour out of love for God and mankind. In it we find the deep meaning of our existence, in love "as Jesus loved us. No one can have greater love than to give his life for his friends". Every week this is the mission Jesus gives us. Let us also in these warm summer months receive this mission from Jesus.